

# Serine Ayari

## Stand-upcomedian

GEBOREN OP 10 SEPTEMBER 1991

Er was eens... een meisje uit Vilvoorde. Serine had het niet gemakkelijk op school. Ze had dyslexie, waardoor het voor haar extra moeilijk was om nieuwe woorden of wiskundige formules aan te leren. In de klas kon ze zich niet goed concentreren en op de speelplaats werd ze gepest. Serine begon te spijbelen en stopte uiteindelijk met school zonder een diploma te behalen. Ze wilde graag op zoek gaan naar iets wat haar wel lag, misschien moest ze gaan dansen of muziek spelen?

Op een dag las Serine het verhaal van de Servische kunstenares Marina Abramovic. In haar werk 'The artist is present' beschouwde ze zichzelf als kunstwerk, ze ging op een stoel zitten en liet mensen haar bekijken. Dat deed bij Serine een belletje rinkelen. Ze hoefde geen dure dansschoenen of gitaar, ze kon gewoon de creativiteit uit zichzelf laten

komen. Ze bedacht dat ze goed moppen kon tappen, misschien viel daar wel iets mee te doen?

De eerste keer dat ze zo op het podium stond, voelde dat als thuiskomen. Ze oefende en oefende hoe ze mensen sneller en harder kon doen lachen en reisde het land door met haar stand-upcomedysessies. Op een dag vroeg een grote Amerikaanse comedian haar voor zijn voorprogramma in Amsterdam. Dat bracht de bal helemaal aan het rollen.

Serine trad ondertussen op in Londen, Parijs en New York en doet dat in verschillende talen: Engels, Frans, Nederlands en Arabisch. Ze gaat voluit voor haar passie. Die pesters op de speelplaats geeft ze nu elke avond lik op stuk in haar eigen onewomanshow.