



Gelukkig, alle eieren zijn eindelijk terecht.  
Nu moeten ze voorzichtig in een mand worden gelegd.  
Dan gaan ze op de aanhangwagen. Kom, we kunnen gaan.  
Boer Boris start de tractor... maar de motor slaat niet aan!



Hoe moet dat nou? In 't hele land zijn kinderen die wachten.  
Die zoeken naar de eieren en vinden er niet één!  
Straks worden al hun mama's boos en komen ze met klachten.  
Boer Boris, o, verzin iets! Snel! We moeten er gauw heen!

'Rustig maar,' zegt Boris. 'Ik neem de gróte wagen.'  
'Wij gaan wel achterin,' zegt Sam, 'om eieren te dragen.  
Het is alleen een beetje leeg. Ik heb een goed idee:  
we nemen duizend eieren en alle kippen mee.'



Plotseling komt uit de berm een haasje opgedoken.  
Het rent zomaar de weg op. Boris trapt snel op de rem.  
'Is er iemand zwaargewond?' vraagt hij met luide stem.  
'Nee,' roept zusje Sam, 'maar alle eitjes zijn gebroken!'

