



Ver van het hek en de kwebbelende
dieren duwde Varken zijn snuit
in de aarde om slakken te zoeken.
Hij was dol op slakken. Dat ze
verschrikkelijk plakkerig waren, nam
hij er graag bij.



Onder luid gejuich zagen de boerderijdieren in de verte de winnaar over de streep gaan.

‘Bravo! Bravo!’

De dieren balkten, hinnikten, loeiden, blaatten en mekkerden.

De winnaar heette Tornado Tom.

Op een podium kreeg hij zoenen van zonnige bloemenmeisjes. Fototoestellen flitsten en camera’s zoemden.

‘Wat een geluksvogel,’ mekkerde Geitenbok.

‘Stond ik daar maar.’

Koe tuitte de lippen.

‘Wil je een zoen?’

Geitenbok sprong weg.

‘Spaar me, ik ben al gewassen!’

De dieren proestten het uit.

Varken lag prinsheerlijk naar de wolken te kijken. Hij zag een enorme pompoen, een kat die met haar kop uit een mand piepte, een lammetje met een strik ...

Een eind verderop slingerde een renner nijdig zijn fiets tegen een boom. Hij had een lekke band en liep vloekend weg.

Wat een pech, dacht Varken en toen zweefde er een enorme wolkentaart met bergen slagroom voorbij.

Mmm.

