

Uren later komen ze aan op de camping.
Terwijl papa en mama de grote tent opzetten,
kijkt Jules nieuwsgierig om zich heen.
Plots vliegt er een basketbal tot vlak voor
de voeten van Jules.

'Bonjour!' zegt een jongen. 'Je m'apelle Amir. Et toi?'
Jules begrijpt niet wat de jongen zegt.

'Die jongen spreekt een andere taal', vertelt mama.
'Bonjour is het Franse woord voor 'hallo'.
Zijn naam is Amir en hij vraagt hoe jij heet.'

'Jules', antwoordt Jules en hij wijst naar zichzelf.

'Jules', herhaalt Amir terwijl hij lief glimlacht.



Jules geeft de bal terug aan Amir.

'Viens,' zegt Amir, en hij neemt Jules bij de hand.

Ze lopen tot bij de basketbalring, iets verderop.



Wat kan Amir goed basketten!

Hij toont Jules hoe het moet.

Ze spelen samen tot het bijna bedtijd is.



De volgende ochtend is Jules al vroeg wakker.

Zijn doos met speelgoed staat al klaar.

Straks wil ik met Amir spelen, denkt Jules.

En dat doen ze ook.

De hele dag lang.

