

misschien kan ik een plekje maken
een ergens-anders, een niet-hier
een plaats waar ik je vast kan houden
om je los te laten







een schilderij, een fotodoos
een lied, een brief, een prentenboek
laat je schaduw daar maar vallen





want ik schrijf je en ik lees je
de letters van je lach
dansen zwart op wit
en leeg papier stroomt vol

