

# POLDER

Marieke ten Berge  
& Eva Moraal

LEMNISCAAT





**A**H, ER KOMT NIETS AAN. Oversteken maar. Het mag dan wel de rand van de stad zijn, jullie rijden er best snel. Ik vind er van alles om te smullen – ratten, muizen, jullie afval – zeker in jullie achtertuinen. Laat het deurtje van het konijnen- of kippenhok maar niet openstaan... Ik ben een kippendief, een echte **KIPPENGEK**: als ze geen kant op kunnen, dan móét ik ze allemaal doodbijten. Sorry, het zit in mijn natuur. Je weet immers nooit wanneer je weer een volgende prooi vindt.

**G**ENOEG over kippen. Ik eet veel liever konijnen en andere kleine knaagdieren. O, of een vogeltje, een ei, een egel... Ik ben een expert in het ontrollen van die stekels en dat malse vlees is niet te versmaden. Nog één weg oversteken, de polder door en dan ben ik bijna bij mijn bosje. Wist je dat ik tot 60 km/u kan **SPRINTEN**? Ik kan mijn moers hol al ruiken, een beetje lichtzuur. Heerlijk.

**M**IJN MOER, mijn vrouwtje, zit al een paar dagen binnen in het konijnenhol dat ze heeft ingepikt. Zelf graven? Ja, als het niet anders kan. De kleintjes komen al snel. Dat kunnen er wel tien zijn – ik hoop van niet. De helft is al veel en ik, de rekel, moet iedereen eten brengen. Nou ja, twee **DOCHTERS** van vorig jaar wonen nog altijd bij ons in. Zij helpen een pootje mee. Wie weet ontmoet je ze straks. De jonge rekels zullen na een halfjaartje hun eigen gebied moeten vinden. Dat kan er ruw aan toegaan, want veel plekjes zijn al vergeven. Vier op de vijf jonge vossen sterven sowieso in hun eerste levensjaar.

**SOORT** zoogdier > roofdier >

hondachtige > *Vulpes* > *Vulpes vulpes*

**WAAR** bijna overal in Europa, Noord-Afrika, Azië en Noord-Amerika, behalve in de bergen. In Australië geïntroduceerd. Ook in Noord-Amerika, naast Amerikaanse ondersoort.

**KOP-ROMPLENGTE** 62-75 centimeter, mannetje iets groter dan vrouwtje

**STAARTLENGTE** 33-44 centimeter

**GEWICHT** 5-7,5 kilo

**LEEFTIJD** 3-4, max. 9 jaar

**AANTAL** onbekend

**BESCHERMINGSSTATUS**

niet bedreigd

**M**IJN TERRITORIUM is niet zo groot, ongeveer 30 voetbalvelden. Midden in de heuvels kan het 200 keer zo groot zijn. Alleen in de bergen vind je me niet.

**V**OORAL de Engelsen houden van de vossenjacht, maar ook hier konden jullie er wat van. Ik ben schuw en houd me overdag verborgen. Meestal slaap ik onder een struik, een hol is er alleen voor mijn moeder en jongen. Daar is mijn familie! Zie je hun kwispelende staarten (met dat witte puntje) en hoor je hun **WELKOMSTGEKEF**? Ik maak wel 28 verschillende geluiden.

# Vos

**W**AAROM sommigen van jullie nog altijd volhouden dat ik sluw en achterbaks ben: ik heb geen flauw idee. Het heeft iets te maken met het boek *Van den vos Reynaerde*. Dat was een bestseller in de Middeleeuwen. Het ging over de zogenaamde schelmenstreken van een voorouder. Eigenlijk hield het juist julliezelf een spiegel voor. Ik als vos doe gewoon wat elke vos zou doen.

**P**FFT. Ik ben best moe van mijn rooftocht. Even dit konijntje naar binnen brengen en dan rol ik mezelf op, met mijn dikke **PLUIMSTAART** als kussen.





