

Boos

Als het weer eens zover is
dat er NIEMAND naar je luistert...

Als je zo kwaad wordt,
zo driftig, zo giftig
dat je met alles wil gaan smijten,
brullen, stampen, krijsen
in de tafel bijten.

Als je zó boos bent,
dat je alsmaar slikt,
dat je bijna stikt!

Er met NIEMAND valt te praten,
enkel van die blikken
en af en toe een zucht...

pak dan je jas maar
en vlieg de deur uit.
Even weg. Frisse lucht!

