

WAAR IS DE HOND?

Waar is de hond?

en andere rijke teksten

VOOR OKAN

© 2023 - Wablief



Frederik de Merodestraat 27

2800 Mechelen

www.wablief.be

boeken@wablief.be

Vormgeving: Merel Van Meurs

Druk: Wilco bv.

Illustratie op de cover: Julie Vangeel

Dit boek is ook beschikbaar als luisterboek.

Dit boek kwam tot stand in samenwerking met het ministerie en het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid, in het kader van het Leesoffensief.



Rijke teksten voor OKAN

Wablieft verzamelde voor dit project meer dan 50 nieuwe rijke teksten, in eenvoudig Nederlands, voor jongeren in OKAN-klassen. Dat deden we met steun van de Vlaamse overheid, in het kader van het Leesoffensief. Nog meer rijke teksten vind je op de website rijketeksten.org van de Taalunie.

Dit boek is een deel in een reeks van vijf boeken. Enkele teksten van dit project vind je enkel online. Bij alle verhalen en teksten van dit project hoort lesmateriaal. De teksten en het lesmateriaal kan je gratis downloaden. Alle info vind je op wablieft.be/OKAN

Wablieft dankt het ministerie en het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid voor de kans om dit project te mogen realiseren. En natuurlijk ook iedereen die meewerkte: alle auteurs, illustratoren, iedereen die lesmateriaal maakte en de leden van de stuurgroep.





Waar is de hond?

Kolet Janssen

I

Ramin remt hard met zijn fiets.
Het zand spat op. Maar hij valt niet.
Hij stopt precies bij de hoek van de bank.
Dat fietsen lukt steeds beter!

Ramin gaat op de bank zitten.
In zijn rugzak zoekt hij zijn schoolboek Engels.
Hij gaat hier in het park woordjes leren.
Morgen heeft hij een toets.
Hij kent al heel wat Engels.
Dat heeft hij onderweg geleerd.
Op de lange weg van zijn land naar hier.

Het is handig als je goed Engels kent.
Je hebt het overal voor nodig.
Ramin wil later huizen bouwen.
Daarvoor moet hij nog lang leren.
Hij begint aan de rij met woordjes.

2

'Komo!' hoort Ramin plots.
'Komoooo! Kom hier, Komo!'
Een meisje met lange, bruine haren rent over het gras.
Heel ver weg ziet Ramin een zwarte hond.
Die rent veel harder dan het meisje.
Twee vrouwen proberen hem tegen te houden.
Ze zwaaien met hun armen.

De hond maakt snel een bocht en rent de andere kant op.
Hij komt over het pad met de bank van Ramin.
De hond heeft zijn leiband nog aan. Die sleept over de grond.
Ramin raapt snel een tak op en gooit die naar de hond.
De hond blijft even staan.
Dan rent hij naar de tak en neemt die in zijn bek.
De hond loopt terug naar Ramin en blijft staan.
Zijn staart kwispelt.
Hij legt de tak voor de voeten van Ramin en springt heen en weer.
Ramin zet snel zijn voet op de leiband.
Dan schuift hij zijn hand in de lus.
Zo, die kan niet meer weg.

3

Ramin hoort het meisje hijgen achter hem.
Hij draait zich om en kijkt haar aan.
Ze heeft grote, bruine ogen.
Ze haakt haar haren achter haar oren en bukt
zich.
‘Komo, stomme hond!’ zegt ze.
‘Waarom loop je toch altijd weg?’
Ramin geeft haar de lus van de leiband.

Het meisje neemt de leiband aan.
Ze glimlacht. ‘Dank je,’ zegt ze.
Dan draait ze zich om en loopt weg.
Komo kijkt nog even om.
Hij zoekt naar de tak.
Maar het meisje houdt de leiband stevig vast.

Ramin kijkt weer naar zijn Engelse woordjes.
Nog een kwartier, dan gaat hij naar huis.
Maar op zijn blad ziet hij grote, bruine ogen.
En hij hoort de stem van het meisje in zijn hoofd.
Misschien ziet hij haar nog wel eens ...

4

Drie dagen later gaat Ramin weer naar het park.
Hij kan er beter leren dan thuis.
Zijn kamer is veel te klein.
Hij deelt ze met zijn broer.
En hij is graag buiten, zelfs als het koud is.

Bij de poort van het park hangt een briefje op het hek.

Er staat een foto op.
Ramin loopt er bijna voorbij.
Maar plots stopt hij.
Het is een foto van een hond.
Een hond die hij kent. Het is Komo.

Hij leest wat op het papier staat.

Help je mee om mijn hond te vinden?

- Naam: Komo
- Geslacht: Reu
- Leeftijd: 2 jaar
- Kleur: Zwart
- Hij draagt: een rood halsbandje en leiband

- Karakter: lief, levendig
- Hij houdt van: takken halen.
- Vermist sinds: woensdag 17 mei 2023
- Waar: ontsnapt in het park
- Breng hem naar: Gouwstraat 14, Lier
- Of bel me: Lisa - 0491 11 22 33

Ramin denkt na.

Woensdag, dat was gisteren!

Op maandag heeft hij het meisje en de hond in het park gezien.

Hij weet nog goed hoe de hond eruitziet.

En hij weet nu ook dat het meisje Lisa heet.

Hij heeft zelfs haar telefoonnummer ...

5

Lisa is vast heel ongerust.

Waar kan Komo zijn?

Die hond kan heel hard rennen.

Misschien is hij al wel aan de andere kant van de stad.

Hier en daar ziet Ramin nog briefjes.

Op de grote boom bij de vijver.

En op het infobord bij de speeltuin.

Dit is zijn kans.
Als hij wil dat Lisa hem leuk vindt, dan moet hij
de hond vinden.
Maar hoe moet hij dat doen?
Ramin denkt na.
Misschien zit Komo ergens vast.
Misschien is zijn leiband aan iets blijven hangen.
En kan Komo daar niet meer weg.
Maar waar kan dat zijn?
Waar moet Ramin beginnen met zoeken?

6

Plots hoort hij een stem die hij kent.
‘Komooo ...!’ Het klinkt ver weg.
Ramin rent erheen.
Aan de andere kant van het park ziet hij Lisa.
Ze zet haar handen rond haar mond en roept.
Maar er komt geen antwoord.
Ze kijkt rond en rond.

Ramin zwaait. Hij rent tot vlak bij Lisa.
‘Heb je mijn hond gezien?’ vraagt Lisa hoopvol.
Ramin schudt zijn hoofd. ‘Nee, maar ik help je
zoeken,’ zegt hij.

Lisa knikt. Ze vertelt hoe Komo wegliep.
‘Hij rende die kant uit,’ wijst ze.
‘Dat is de buurt waar ik woon,’ zegt Ramin. ‘Ik ken daar goed de weg.’
‘Echt?’ vraagt Lisa. ‘Wij wonen aan de andere kant van het park.
Ik snap niet waarom Komo naar de foute kant liep.’
‘Misschien houdt hij van avontuur,’ lacht Ramin.
Maar Lisa lacht niet.

7

Ze gaan samen naar de buurt van Ramin.
Ramin met zijn fiets aan de hand.
Ze zoeken in alle kleine straatjes.
In lege garages en in voortuintjes met veel onkruid.
Ramin vraagt naar Komo bij de kapper en bij de kebabzaak.
Maar niemand heeft de hond gezien.
Alleen magere Mo zegt iets nieuws.
Magere Mo is altijd op straat. Hij loopt de hele dag rond, met zijn stok.
‘Ik heb gisteravond een hond horen blaffen,’ zegt hij beslist.

‘Maar ik weet niet meer waar.’
‘Denk goed na!’ smeekt Lisa. ‘Dat kan Komo zijn!’
Maar Mo loopt overal, straat in, straat uit.
Hij weet echt niet meer waar hij de hond hoorde.

‘Misschien is Komo toch in deze buurt,’ zegt Ramin.
Ze lopen weer door de straten.
Lisa roept steeds opnieuw: ‘Komooo!’
Haar stem klinkt al bijna hees.
Maar ze vinden de hond niet.

‘Ik moet naar huis,’ zegt Lisa.
Ze wisselen gsm-nummers uit.
‘Morgen zoeken we verder,’ zegt Ramin.
‘Dat is lief,’ zegt Lisa.
Maar ze lacht niet.
Als ze naar huis stapt, laat ze haar schouders hangen.

8

Ramin is te laat voor het eten, maar zijn mama heeft voor hem een bord bewaard.

Zijn broers zitten voor de tv. Ze kijken naar het voetbal.

‘Waar was je toch?’ vraagt zijn mama.

Ramin vertelt over de hond.

Dan begint hij snel te eten.

Hij moet nog oefeningen voor wiskunde maken.

Zijn broers roepen door elkaar. Iemand scoorde een goal.

Ramin hoort niet goed wie.

Ramin is de jongste.

Meestal laat hij de stemmen van zijn broers gewoon over zijn hoofd schieten.

Dat doet hij nu ook. Hij denkt nog aan Lisa en Komo.

Maar dan hoort hij plots iets, waardoor hij oplet.

Er gebeurt niet veel op tv.

Ali vertelt iets aan Hassan.

Praat Ali echt over een hond?

Ramin loopt naar hem toe en trekt aan zijn arm.

‘Wat zei je over die hond?’

Ali lacht. ‘Eet jij maar eerst je bord leeg!’

Maar Ramin moet het weten.

‘Ik zoek een hond,’ zegt hij. ‘Een vriendin is haar hond kwijt.’

Heb jij een loslopende hond gezien?’

‘Oh, oh!’ lacht Ali en hij stoot Hassan aan.
‘Ramin heeft een vriendin!’
Nu beginnen de twee broers hem te plagen.
‘Was je daarom zo laat, broertje?’
‘Was je bij je vriendinnetje?’

Ramin wordt boos. Zijn wangen worden er rood van.
‘Ze is gewoon een vriendin, stomkoppen! En ze is haar hond kwijt.
Ik help met zoeken.’
Ali en Hassan lachen nog harder.
Maar dan zegt Ali: ‘Yussef uit mijn klas vond gisteravond een hond op zijn koer.
Die zat met zijn leiband vast tussen een stel fietsen.
De hond probeerde te eten uit de vuilnisbak.’

9

Ramin springt recht. Dat moet Komo zijn!
‘Wat heeft Yussef met de hond gedaan?’ vraagt hij.
Ali haalt zijn schouders op. ‘Mee naar binnen genomen en eten gegeven, denk ik,’ zegt hij.

‘Kun je hem een berichtje sturen?’ vraagt Ramin.
‘Ik ga erheen. Welk nummer heeft zijn huis?’

Ali knikt en tokkelt op zijn gsm.

‘Ik ken zijn huisnummer niet, maar er staan wel zes fietsen tegen de muur.

De papa van Yussef is fietsenmaker.’

Ramin spurt naar buiten, en loopt naar het huis van Yussef.

Zijn hart bonst. Dat komt omdat hij zo hard loopt.

Maar ook een beetje omdat hij denkt aan wat Lisa zal zeggen.

De vader van Yussef maakt de deur open.

Ramin legt uit dat hij de hond zoekt.

Hij hoort geen geblaf. Komo zal toch niet weg zijn?

Maar dan komt hij in de woonkamer.

De tv staat aan en Komo ligt lui op een kussen.

De moeder van Yussef aait over zijn rug.

‘Komo!’ zegt Ramin. De hond kijkt even op, maar blijft rustig liggen.

‘Hij heeft het hier naar zijn zin,’ lacht de vader van Yussef.

‘Hij is van Lisa. Zij zoekt haar hond overal,’ zegt Ramin.

De mama van Yussef zucht. ‘We wilden hem morgen naar de politie brengen,’ zegt ze. ‘Het is een lieve hond. Dat meisje zal hem wel missen.’

De vader van Yussef pakt Komo’s leiband van de kast.

‘Hier, doe hem die maar om. Anders loopt hij weer weg!’

IO

Ramin loopt over de straat met Komo aan de leiband.

Hij kan een berichtje naar Lisa sturen, om te zeggen dat hij Komo heeft gevonden.

Maar hij doet het niet.

Hij wil haar verrassen.

Hij wil zien hoe blij hij haar zal maken.

Misschien geeft ze hem wel een kus!

Dat is natuurlijk omdat hij Komo vond, maar het kan een begin zijn ...

Ramin houdt de leiband stevig vast.

Het is niet ver naar het huis van Lisa.

Hij geniet van elke stap.