

## Niet iedereen eet hetzelfde

Als je in een koud land woont, eet je anders dan in een warm land.  
Wie vlak bij de zee leeft, kookt niet hetzelfde als in de bergen.  
Je woonplaats beslist mee over wat je eet.



Groenland is een groot eiland in het noorden van de wereld.  
Zelfs tijdens de zomer ligt er op sommige plaatsen  
veel sneeuw. Kinderen eten er vis, zeehond en gerookte  
walvis, maar ook rendier of ijsbeer.  
Er is weinig groente en fruit.



Fragment uit Reina Olivier & Barbara van Rheenen, *Een in de wereld*, Clavis, 2019.  
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.

Zuid-Afrika ligt heerlijk warm in het zuiden.  
Er groeit veel fruit: mango, sinaasappel, banaan,  
perzik, papaja, abrikoos, ananas  
en watermeloen.



Familie en vrienden zitten er gezellig bij de braai.  
Dat is het Zuid-Afrikaanse woord voor 'barbecue'.  
Ze roosteren stukjes vlees en eten verse groenten.

*Wist je dat  
ananas niet aan  
een boom hangt?  
De vrucht groeit  
op de grond,  
uit de bloemstengel  
van een struik.*



### Ongewoon lekker

Eten waar jij dol op bent, lusten je vriendjes misschien niet. Zo worden er in andere landen dingen gegeten of gedronken die jij vreemd vindt.

Deze Chinese jongen smult van een **kippenklauwtje** dat in frituurvet gebakken is.



In Thailand kun je gebakken **sprinkhanen** en **wormen** kopen aan een kraampje.



*Wist je dat*  
een suikerspin geen echte spin is? Het snoepgoed wordt van gesmolten suiker gemaakt en ziet er wollig uit. In het Frans noemt men het 'barbe à papa', wat 'de baard van papa' betekent.

In Noorwegen eten kinderen pap met zure room, **rømmegrøt**. Ze drinken ook graag zure melk.



Cubaanse kinderen kauwen op **suikerriet**, dat erg zoet smaakt. Nederlandse kinderen houden dan weer van **zoute drop**.

**Miereneitjes** zijn een lekkernij in Mexico. Maar in Peru en Bolivia is het feest als er **gestoofde cavia** op tafel komt ...

