

# De soldaat die 29 jaar te lang oorlog voerde

Er was misschien eens een Japanse soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gedropt op een klein eiland in Azië. Het was 1944 en luitenant Hiroo Onoda moest het de vijand zo moeilijk mogelijk maken.

Zijn majoor had hem duidelijke orders gegeven: 'Blijf strijden tot je van mij het bevel krijgt om te stoppen. Het kan drie jaar duren, het kan vijf jaar duren, maar wat er ook gebeurt: ik kom terug.'

De soldaat bouwde een kamp in de bergen. Maar nog voor hij zijn missie in de jungle kon volbrengen, eindigde de Tweede Wereldoorlog. Japan gaf zich over en riep al zijn soldaten terug. Alleen kwam die boodschap niet tot bij luitenant Onoda. Hij zat zó goed verborgen in de brousse dat niemand wist waar hij was en of hij nog leefde. De regering strooide briefjes over de jungle met de boodschap 'De oorlog is voorbij! Geef je over'. Hiroo dacht dat de briefjes een valstrik van de vijand waren en bleef vechten. Toen een van de eilandbewoners hem zag en hem wilde vertellen dat de oorlog voorbij was, opende Hiroo het vuur. Terwijl de hele wereld zich herstelde van een allesverwoestende oorlog, was voor deze Japanse soldaat die oorlog nog altijd bezig.

Jarenlang bleef hij trouw aan zijn missie. Hij leefde van kokosnoten, gestolen spullen en Japanse trots. De soldaat geloofde niemand die hem probeerde te vertellen dat de oorlog

voorbij was. Hij zou alleen luisteren naar zijn majoor. Dat waren zijn orders. Dat was het bevel.

Intussen waren 29 jaren voorbijgegaan. De majoor die Hiroo kon stoppen zat al lang niet meer in het leger. Hij had nu een klein boekwinkeltje. Maar toen de Japanse regering hem zo veel jaren na het einde van de oorlog opriep, trok hij speciaal voor Hiroo nog één keer zijn uniform aan. Hij vloog naar het eiland waar voor luitenant Hiroo Onoda de Tweede Wereldoorlog nog steeds bezig was. Daar vertelde hij hem dat de strijd voorbij was. Al bijna dertig jaar. Hiroo veegde een traantje af aan de mouw van het uniform dat hij al die tijd had gedragen en gaf zich over. Het had geen drie jaar geduurd. Ook geen vijf jaar. Maar na 29 jaar was zijn majoor dan toch teruggekomen. Hij had volgehouden. Hij had gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Alleen een beetje heel veel te lang.

WAAR  
of NIET WAAR?



# WAAR

Voor luitenant Hiroo Onoda stopte de Tweede Wereldoorlog pas op 10 maart 1974, bijna 29 jaar nadat de rest van de wereld op 15 augustus 1945 was opgehouden met vechten. Hij had meer dan tienduizend dagen te veel gestreden, maar had van geen enkele dag spijt.



Luitenant Hiroo Onoda was niet de enige soldaat die jaren te lang oorlog voerde. Er was een andere Japanner die een paar maanden na Hiroo werd ontdekt en voor wie de Tweede Wereldoorlog dus nog langer duurde.



Japan maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruik van kamikazepiloten. Dat waren piloten die hun vliegtuigen met opzet op de vijand lieten crashen. Een kamikazepiloot overleefde dit soort aanvallen bijna nooit.

Luitenant Onoda zat verborgen in de bergen van een eiland in de Filipijnen samen met drie andere soldaten. Er werden briefjes gedropt en vele mensen probeerden aan de Japanners te vertellen dat de oorlog voorbij was, maar de soldaten geloofden hen niet. Vier jaar na het einde van de oorlog besliste één van de vier mannen om zich over te geven. De andere drie bleven verborgen in de jungle en beschoten af en toe de lokale bevolking. Ze leefden van bananen en kokosnoten en plunderden regelmatig een boerderij. Nog eens vijf jaar later werd een van de mannen neergeschoten. Meer dan tien jaar leefden luitenant Hiroo Onoda en zijn ene kompaan met zijn tweetjes verder in hun kamp in de bergen, tot ook Hiroos laatste kameraad in 1972 stierf. Kort daarna raakte Hiroo bevriend met een Japanse avonturier die op zoek was gegaan naar de eenzame soldaat die dacht dat de oorlog nog steeds bezig was. De soldaat geloofde ook zijn nieuwe vriend niet. De oorlog was niet voorbij tot zijn majoor het zei. Dus ging de avonturier op zoek naar de majoor die 29 jaar geleden meestreed in de Tweede Wereldoorlog. Hij vond hem en bracht hem naar Hiroo, die zijn majoor meteen geloofde en de wapens neerlegde.

Hiroo werd als een held ontvangen in Japan, maar hij herkende het land waar hij dertig jaar geleden vertrokken was niet meer. Toen stonden er nog vele kleine huisjes, maar nu kwam hij aan in een grote stad met hoge flatgebouwen, grote fabrieken en snelle treinen. Hij vond het maar niks en verhuisde naar Brazilië, waar hij boer werd.



**Het Nederlandse oorlogsschip Hr.Ms. Abraham Crijnssen werd in de Tweede Wereldoorlog vermomd als tropisch eiland zodat Japanse soldaten het niet zouden opmerken.**



**De avonturier die op zoek was gegaan naar Hiroo en de majoor tot bij hem had gebracht, was nogal een gek geval. Een paar jaar na zijn speurtocht naar de Japanse soldaat stierf hij in een lawine terwijl hij op zoek was naar... de yeti.**