

Fragment uit *Diervrienden, een boek vol beestige duo's*, Coco & June, 2020, Davidsfonds. Dit fragment mag uitsluitend voor educatieve doeleinden worden gebruikt en mag niet verder worden verspreid.



\*

Het lijkt of we  
stilstaan, maar vaak  
zijn we ruzie aan het  
maken voor het beste  
plekje op de rots.  
Heel traag duwen we  
elkaar.



# ZEEANEMOON

Ik ben een zeeanemoon. Ik ben een dier en leef in de zee. Mijn lijf is een holle buis, de opening is mijn mond. Rond mijn mond staan armen, het zijn **tentakels** met giftige netelcellen. Ik zie er misschien niet gevaarlijk uit, maar veel dieren blijven liever uit mijn buurt.

Ik heb geen ogen, maar ik voel het als er een vis in mijn buurt zwemt. Met mijn lange tentakels schiet ik **gifpijltjes** af waardoor de vis niet meer kan bewegen. Mijn armen grijpen de prooi en proppen ze in mijn mond.

Vooral in warme zeeën vind je ons in allerlei maten en **kleuren**: oranje, paars en zelfs fluorescerend groen.

Met mijn slijmerige voet hecht ik me vast aan een rots. We kunnen een beetje heen en weer schuiven, maar we blijven ons hele leven op dezelfde plaats.

Weet jij wie mij een lift kan geven naar plaatsen met vers water en voedsel?





# HEREMIETKREEFT

Ik ben een heremietkreeft. Ik leef op de bodem van de zee, maar je kunt me ook op het strand vinden.

Rond mijn poten heb ik een sterk pantser, maar mijn achterlijf is niet bedekt. Een paar weken na mijn geboorte ga ik op zoek naar bescherming. Mijn bloot lijfje past perfect in een leeg slakkenhuis. Met mijn achterste poten kan ik de schelp vasthouden. Zo neem ik mijn huis overal mee naartoe. Is er gevaar, dan kruip ik helemaal in de schelp.

Wanneer ik groei, wordt mijn schelp te klein en moet ik verhuizen. Zijn er te weinig schelpen, dan pak ik die van een andere heremietkreeft af. Ik tik tegen zijn schelp en blijf plagen tot hij het beu is.

Ik heb geen handen maar twee scharen, een grote en een kleine. Met de grote schaar kan ik vechten en heel kleine schaaldieren kraken. Met mijn kleine schaar breng ik stukjes voedsel naar mijn mond. Wormpjes, plankton of dode vissen... Ik ben niet kieskeurig en ruim de hele zeebodem op.

Helaas ben ik ook een lekker hapje voor vele roofdieren.





\*  
In mijn slakkenhuis  
leeft een borstelworm  
die mijn huisje  
schoonmaakt.

Weet jij wie mij  
kan beschermen?





*Ik zit goed verstopt met een anemoon op mijn schelp.  
Vind ik een grotere schelp, dan verhuist  
mijn anemoon gewoon mee..*



