

Fragment uit Brecht Evens, Panter, Oogachtend, 2014.

Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.

Sorry hoor. Ik was zeker dat ik steak had gekocht voor vanavond.



Hoe was je dag?



Goed.



Luister, over Juffrouw Poezelijn. Heb je nagedacht... Weet je waar je haar zou willen begraven?



Er is geen haast bij of zo...



Onder het vogelbadje. Ze keek altijd zo graag naar de vogels.



Wil je iets
zeggen,
Kristientje?



Vaarwel
juffrouw
Poezelijn.

Ja, vaarwel.





Mmm, wat ruikt
dat lekker!



WAT EEN
LEKKERE
STEAK!



Koekoek! Raad eens wie?

Panther!



Rooaarrr!

Je bent terug!



Natuurlijk!

Ik heb een steak voor je, Panther!

Mmm, heerlijk!



De beste manier om een Panther te verwelkomen is met een sappig stukje vlees!

Eten Panthers ook mensen?



Alleen stomme mensen.



Maar bovenal houden Panthers van broccoli!

Je liegt!



Wij Panters
liegen nooit.

Bewijs
het!



We hoeven maar even
te kijken in het Grote
Pantersboek. Daar staat
alles zwart op wit.



Eens zien...
pagina...572.
Ah ja,
broccoli.



En frietjes!

Dat staat daar
niet, laat zien!



Geloof je me niet?

Geef hier!



Rooooaarrr!

Aah,
dat kietelt!



Stop.
Hi hi!



Auw!
Je bijt!



Oh, het spijt me.
Wij Panters spelen
altijd zo.



Ik vergeef je,
Panter.



Hee, Hou je
van thee?



Wat?
Ik ben dol op thee!!

Nog één ding. Luister goed, Krustientje. Je moet nooit nooit meer de ondervste lade van het kastje opendoen.



Oh.
Oké Panter.

Je weet nooit...



slurp

Je bent een betere gast dan Juffrouw Poezelijr.

Die kon nooit stil zitten en ze stootte altijd haar kopje omver.



Maar Bonzo ?

Ik weet niet wat hij heeft vandaag.



Normaal drinkt hij netjes zijn thee op, maar vandaag zit hij daar maar, zo stil als een muis.



TOK TOK

Kristientje?



Oh nee,
dat is papa!

Snel, Panter,
verstop je!



Bedtijd, Kristientje.
Ga je tanden poetsen.



Oké

Zal ik je een
verhaaltje vertellen?



Nee dank je.

Oh.
Ben je nog kwaad,
over Juffrouw Poezelij
en de dierenarts?



Nee, ben
gewoon moe.

Je wordt een grote meid.
Slaap lekker.



Slaapwel,
papa.

KLIK



