

Onderwatermysterie

ATLANTIS

Er was eens prachtige, moderne stad aan het water, op een eiland in de Atlantische Oceaan, tussen Europa en Amerika in. De inwoners zijn zeevaarders. De haven is een lust voor het oog. Boten varen de hele dag af en aan met hun handelswaar. De gebouwen zijn sterk, nieuw en vol pracht en praal. De inwoners zijn rijk en mooi.



Maar de mensen zijn niet tevreden. Ze voelen zich beter dan de rest van de wereld en willen steeds meer hebben. Ze worden hebberig en interesseren zich alleen nog maar voor geld. Steeds meer en meer. Tot op een dag de aarde begint te beven en trillen. Grote vloedgolven slaan tegen de kust en stromen over het land. De aarde splijt open en de hele stad, met alle inwoners, verdwijnt onder water.

De eerste verhalen

De eerste verhalen over Atlantis worden verteld door Plato. Dat is een bekende, wijze man die leefde in de tijd van de oude Grieken, ongeveer 2500 jaar geleden. Plato vertelde over een eiland dat ooit, zo'n 11.000 jaar eerder, midden in de Atlantische Oceaan lag. Het was een prachtige, rijke stad, vol bijzondere gebouwen. De stad was gemaakt door de zeegod Poseidon. Hij werd verliefd op een mensenvrouw. Hij maakte Atlantis voor haar, om te gaan wonen, samen met hun tien kinderen.

Hebberig

Het leven op het eiland is modern voor die tijd. Er zijn sterrenkundigen en wiskundigen. In de haven is het altijd druk. Buiten de stad ligt vruchtbare landbouwgrond, waar van alles wordt verbouwd. Er zijn kanalen en er leven veel dieren, zoals olifanten. In de stad wonen zeevaarders. Het land wordt geleid door een koning met een sterk leger. Atlantis heerst over de wereld.

Volgens de legende maken de inwoners van Atlantis misbruik van hun macht en willen meer en meer. Omdat de inwoners zo ontevreden worden, heeft Zeus, de Griekse oppergod, genoeg van de stad en haar inwoners. Hij stuurt er natuurrampen op af. Atlantis verdwijnt, rond 9500 voor Christus, in een grote vloedgolf.

Atlantis(che) Oceaan

Volgens Plato lag Atlantis midden in de Atlantische Oceaan, ongeveer op de plek waar nu de Azoren liggen, tussen Europa en Amerika. Daarom heeft de zee de naam 'Atlantische Oceaan' gekregen.

Er zijn ook mensen die denken dat Atlantis op een heel andere plek heeft gelegen. Amerika, Scandinavië, Cuba, Zuid-Spanje, Griekenland, Cyprus,



de Canarische Eilanden, Indonesië, Madagaskar en Australië zijn allemaal wel eens genoemd als plek.

Veel mensen denken dat het eiland Santorini in Griekenland de plek was. Dat eiland is grotendeels door de zee opgeslokt na een vulkaanuitbarsting, ongeveer 1500 vóór Christus. Eerst was het eiland rond, nu heeft het de vorm van een sikkel. Het middelste deel van het eiland ligt op de zeebodem. Dit verhaal klopt met de legende van Atlantis, al klopt de tijd niet. Volgens het verhaal is Atlantis al in 9500 voor Christus verdwenen.

Onder het ijs

Andere mensen denken dat Atlantis onder Antarctica ligt. In de tijd van de stad lag daar nog geen ijs. Nu ligt Atlantis misschien verstopt onder de ijsvlaktes.

In Micronesië, een piepklein eiland midden in de Grote Oceaan, zijn met gebruik van een satellietfoto rotsblokken gevonden. Ze zijn neergelegd als een soort stad, met kanalen ertussen. Er werden hoge muren gevonden. Was dit misschien Atlantis?

Vloedgolf?

De plek in de Atlantische Oceaan, waar Atlantis misschien ooit was, ligt precies tussen twee aardplaten. Dat zijn grote stukken steen uit de aardkorst, de buitenste laag van de aardbol. Misschien zijn die platen verschoven en verdween Atlantis tussen die twee platen in de oceaan.

Maar het kan ook anders zijn gegaan, met grote vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en vloedgolven. Niemand weet wat er duizenden jaren geleden echt is gebeurd met de verdwenen stad. En of zij wel echt heeft bestaan...



☞ Atlantis wordt vaak afgebeeld als een eiland met een aantal ringen. In het centrum van die ringen ligt een stad.

☞ Midden in de stad stond een groot standbeeld van Poseidon, de god van de zee.



Beschaving

De verhalen over Atlantis zijn bijzonder, omdat de stad, als deze heeft bestaan, een teken van de oudste beschaving op aarde is geweest. De inwoners hadden technieken om mooie gebouwen neer te zetten en zeeën te bevaren. Ze wisten ook veel van de zon en sterren.

Sommige wetenschappers denken dat niet alle inwoners zijn verdrongen toen Atlantis zonk. In plaats daarvan zijn ze op boten gevlucht, richting Amerika. Daar leefden ze verder en hebben ze hun kennis overgebracht. De Maya's en Azteken in Zuid-Amerika en de Egyptenaren in Noordoost-Afrika hebben hun cultuur en bouwkunst van hen geleerd.

Heeft Atlantis bestaan?

Atlantis is nooit gevonden, maar dat wil niet zeggen dat het niet heeft bestaan. Het verhaal over Atlantis is al duizenden jaren oud. Sommige mensen denken dat Atlantis de basis is geweest voor de wereld van nu. Misschien lag het eiland niet in de Atlantische Oceaan, waar veel is gezocht, maar ergens anders.

Er zijn vaak schatten gevonden waarvan mensen denken dat ze met Atlantis te maken hebben. In 2015 werden bij Sicilië bijvoorbeeld rode munten gevonden, die overeenkomen met een beschrijving van de munten van Atlantis door Plato.



 Atlantis komt voor in veel films.
In die films is er meestal onderwaterleven te vinden in de gezonken stad.

Maar misschien is het verhaal over Atlantis gewoon verzonnen door Plato. Een wijze les om de Atheners duidelijk te maken dat hebberigheid en machtswellust worden afgestraft.

Was Atlantis de eerste beschaving? Komen wij eruit voort? Of is het een sprookje? Een verzonnen verhaal? Wat denk jij?

Fragment uit Arwen Kleyngeld, *Het Grote Mysterieboek*, Fontaine Uitgeverij, 2019.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.

