

PLASTIC SOUP SURFER

Merijn Tinga



SPORTIEF • AVONTUURLIJK • NATUURVRIENDELIJK

.....
Het grootste gedeelte van de wereld bestaat uit water. Oceanen, waar vissen en andere zeedieren leven. Vogels zweven erboven. De mooiste planten en koralen groeien op de bodem. Maar er is ook steeds meer afval in de zee, waaronder plastic. Kleine en grote stukjes plastic worden meegenomen door de stroming. Ze komen in een grote massa terecht, die zweeft op het water, maar ook erin. Het samengeklonterde plastic wordt ook wel plasticsoep genoemd. Het is een drijvende vuilnisbelt. Een grote milieuramp. Zeedieren raken verstrikt in het plastic. Vissen, vogels en schildpadden krijgen het binnen en gaan eraan dood. Koraal gaat kapot.

Plastic is goedkoop en handig. Daarom wordt er heel veel van gemaakt. Vaak wordt het maar één keer gebruikt. Bijvoorbeeld om eten in te verpakken. Niet iedereen gooit het even netjes weg. Soms is er geen vuilniswagen om het op te halen, in arme landen bijvoorbeeld. Plastic afval gaat nooit meer weg. Het is niet afbreekbaar, maar versnippert in piepkleine stukjes, microplastics. Die zwerven om ons heen en komen in de oceaan terecht.

Merijn Tinga is Plastic Soup Surfer. Met lange, moeilijke, soms gevaarlijke surftochten op een board gemaakt van afvalplastic, vraagt hij aandacht voor het plasticprobleem.

.....>>> Fietstocht naar Marokko <<<.....

‘Ik was niet gelijk Plastic Soup Surfer. Ik ben eigenlijk biologieleeraar. Nadat ik een paar jaar voor de klas heb gestaan op een middelbare school ben ik op mijn fiets gestapt en vertrokken naar Marokko. Ik was blut dus ik had geen geld voor een vliegticket. Bovendien is dat hartstikke slecht voor het milieu en ik hou wel van een beetje beweging. Mijn kitesurfboard zat achter op mijn fiets. De reis was bedoeld om te bedenken wat ik wilde gaan doen. Ik wilde iets heel anders. Geen leraar meer zijn. Maar wat dan wel? Ik ben tien maanden weggeweest. Drie maanden fietsen heen, vijf maanden surfen in Marokko en weer twee maanden fietsen terug. Toen ik terugkwam uit Marokko werd ik kunstenaar.’

.....>>> Strandkunstenaar<<<.....

‘Ken je de houten palen onder strandtenten? Ik vond het mooi beelden uit te hakken in die palen. Dat deed ik ’s nachts op het strand. Overdag was ik er om te surfen. Altijd vond ik plastic op het mooie strand. Steeds meer en meer. Ik besloot er iets aan te doen en begon rotzooi te verzamelen. Na een tijdje heb ik mijn eerste surfboard gemaakt van afvalplastic. Avonden lang heb ik met een gasbrander en een strijkbout geprobeerd het plastic samen te smelten. Na weken prutsen was het eindelijk af.’

Het was een zwaar board, meer dan vijftien kilo. Met dat board ben ik een lange tocht gaan maken langs de kust van België en Nederland, 350 kilometer in drie dagen. Ik stapte op als kunstenaar en ik stapte af als Plastic Soup Surfer.'

>>> Kantoorbaan <<<

'Ik ben niet de hele dag aan het surfen. Helaas pindakaas. Ik heb eigenlijk gewoon een kantoorbaan. Niet verder vertellen hoor. Ik vind surfen wel het leukste deel van mijn werk. Daar begint het vaak mee. Maar ik probeer vooral mensen te overtuigen dat er minder afvalplastic moet komen. Bijvoorbeeld met statiegeld op flesjes en blikjes. Daarvoor praat ik veel met mensen. Toch is dat ook niet vervelend. Want het leukste aan mijn werk is dat ik verschil kan maken. Dat ik echt iets kan bereiken. Een wereld met minder plastic.'

'Ik kan alle manieren van surfen testen.'

>>> Trainen <<<

'Om mijn tochten te kunnen maken moet ik sterk zijn en veel trainen. In de winter ga ik elke dag hardlopen en zwemmen. Gewoon buiten. Dat is weleens koud, maar ik blijf wel fit. Als het waait ga ik surfen. Ik kan alle manieren van surfen testen. Ik ben nu bezig met wingfoilen. Ik maak zelf een zeil uit oude kites en vliegers. Binnenkort plan ik daar een lange tocht mee over zee. Dan wil ik aandacht vragen voor repareren in plaats van weggoien. Mijn tochten moeten wel moeilijk en spannend zijn, anders krijg ik geen aandacht voor de plasticsoep.'

>>> Wind mee <<<

'Het leukste aan mijn werk is de afwisseling en ontwikkeling. Ik heb het gevoel dat ik echt een verschil maak met wat ik doe en dat het ook echt iets goeds en nuttigs is, iets waar de wereld beter van wordt. Al is het maar een klein beetje. Mensen worden er blij van, dat is fijn. Het is heel tof om iets te bedenken en het dan te gaan doen. De eerste keer dat ik op mijn zelfgemaakte surfboard stond en begon aan mijn tocht was waanzinnig. Als je dan ook nog wind mee hebt is het helemaal mooi. Ik vind het ook supertof dat veel mensen me willen helpen zonder er iets voor terug te vragen. Omdat ze geloven in het doel.'

>>> Plons <<<

‘Mijn werk is soms best druk en onzeker, dat is minder leuk. Soms doe ik heel erg mijn best en bereik niks. Er mislukt best veel. Dan wil niemand meedoen of krijg ik geen aandacht voor een actie. Tijdens de tocht gaat er ook weleens iets mis. Toen ik naar Engeland aan het surfen was kwam mijn vin vast te zitten in een plastic visnet. Mijn board bleef stil hangen en ik werd gelanceerd, plons het water in.’

>>> Opruimen <<<

‘Na mijn eerste tocht heb ik er nog veel meer gedaan. Ik ben bijvoorbeeld met een zelfgemaakt surfboard van plastic flesjes over het kanaal van Scheveningen naar Lowestoft in Engeland gesurft. Een tocht van 190 kilometer over zee.

Mijn favoriete tocht is de tocht die ik heb gemaakt over de Rijn. Van Zwitserland tot aan de Noordzee. In 28 dagen ben ik de hele Rijn afgegaan op een supboard. Dat was om aandacht te vragen voor plastic in rivieren. Het stroomt via die rivieren zo de zee in.’

>>> Geheim <<<

‘Mijn grootste geheim is dat ik helemaal niet zo’n goede surfer ben’, lacht Merijn. ‘Een minder belangrijk geheimpje is dat de surfboards die ik zelf maak eigenlijk niet zo geschikt zijn als surfboard. Ze zijn een beetje te zwaar en niet altijd goed qua vorm. Sturen is moeilijk en ze breken makkelijk. Het is niet heel relaxed surfen. Daarom gebruik ik ze niet om te oefenen, alleen voor mijn tochten.’

Wat als je ook Plastic Soup Surfer wil worden?

Als je Plastic Soup Surfer wil worden, of op een andere manier campagne wil voeren voor een schonere wereld, dan moet je een beetje geluk hebben, maar ook volhardend zijn. Je moet ertegen kunnen dat niet alles lukt en veel durven uitproberen. Surfen is bijzaak. Als je dit wil, moet je vooral bedenken wat je zou willen veranderen en hoe je dat het beste kunt doen. Rijk word je er niet van. Maar je kunt wel verschil maken.