

Meer woorden

51

Als ik een wens mocht doen
dan wenste ik meer woorden
Meer woorden om te zeggen
wat ik voel
Ik wil je zoveel zeggen
mijn hoofd zit barstensvol
met alles wat ik zeggen wil
en wat ik bedoel
Soms denk ik dat ik knap
van alles wat ik zeggen wil
en dat je me niet snapt

Als ik een wens mocht doen
dan wenste ik meer woorden
Ik heb er nu een handjevol
het zijn er niet genoeg
om jou te zeggen dat ik best begreep
wat jij net vroeg
De woorden die ik net nog wist
die ben ik alweer kwijt
en ik zeg alleen:
'bedankt voor je bezoek'
wat me heel erg spijt

Als ik een wens mocht doen
dan wenste ik meer woorden
Geen baljurk, koets of sprookjesprins
wat heb ik daar nu aan
veel liever wil ik
dat jij me kunt verstaan

*Ach had ik maar een toverstaf
dan toverde ik mijn zinnen af
Als ik een kikker kussen moest
en daarna alle woorden wist
deed ik het beslist*

*Als ik een wens mocht doen
dan wenste ik meer woorden
Meer woorden om te zeggen
hoe blij ik met je ben
dat jij me steeds geduldig uitlegt
wat ik nog niet snap of ken
en dat ik op je feestje was
en jij op dat van mij
Ik heb te weinig woorden voor bijna elke zin
maar jij verstaat ook wat ik niet zeg
jij bent mijn vriendin*

Fragment uit: *Jij en ik. Verhalen over vriendschap en vluchtelingen.*, Alyze Bos, Lemniscaat, 2018.

Dit fragment mag uitsluitend voor educatieve doeleinden worden gebruikt en niet verder worden verspreid.