

## AFZWEMMEN

Tim staat aan de rand van het zwembad. De broek zit een beetje strak en is iets te kort. Hij draagt roze gympen met glitters en twee verschillende sokken, maar hij staat er. Precies op tijd.

Hij zwaait naar papa, die in zijn blote bast op de



tribune zit. Er zat geen shirt in de mand, dus mocht hij papa's speciale geluks-t-shirt aan. Het lijkt net een jurk.

*Fúúút!* Ze gaan beginnen.

Een voor een springt iedereen het water in. Eerst doen ze de schoolslag.

Tim voelt hoe papa's t-shirt een ballon op zijn rug maakt, maar hij zwemt gewoon door en het gaat hartstikke goed.

Rugzwemmen, watertrappelen en het water weer uit. Makkie!

De kleren mogen uit en nu komt het spannendste deel: het gat.

Oei... er komen kriebels in zijn buik.

Tussen de mensen in het publiek ziet hij papa, zwaaiend met Tims riddercape. Tim denkt aan de gelukstand onder zijn kussen.

*Ik kan het,* denkt hij. Dat helpt. Als hij aan de beurt is, zijn de kriebels bijna weg.

Hij neemt een hap lucht en springt het water in. Onder water hoort hij de mensen juichen. Ver weg, alsof ze hun handen voor hun mond houden.

Hij doet zijn ogen open. Daar is het blauwe zeil met het gat erin. Nog een paar slagen en hij is er.



Met zijn armen gestrekt zwemt hij erdoorheen, zoals een superheld die door de lucht vliegt.

Als hij bovenkomt juichen de mensen voor hem. De stem van papa klinkt erbovenuit: 'RIDDER TÍÍM!'

In een roes zwemt Tim verder, het moeilijkste is gelukt!

Na het afzwemmen staan alle kinderen op een rijtje naast het zwembad.

Badmeester Karel heeft een stapel diploma's in zijn hand en zegt door de microfoon: 'Iedereen is geslaagd, ik ben supertrots op jullie! Als ik je naam noem, mag je naar voren komen en op het startblok gaan staan.'

Eerst zijn een paar andere kinderen aan de beurt, dan roept hij: 'Tim de Ridder!'

Tim loopt langs de rij naar voren en klimt op het startblok.

Badmeester Karel geeft hem een dreun op zijn schouder. 'Supergoed gedaan, man. Gefeliciteerd.'

Trots houdt Tim zijn diploma omhoog. Hij heeft het gehaald!

De mensen beginnen te klappen.

Papa staat te springen en te dansen op de tribune.

Hij roept: 'HOERA!' Tegelijk probeert hij een foto te maken, te zwaaien én zijn duim op te steken. Dat is zelfs voor papa een beetje veel...



Papa galoppeert het huis in met Ridder Tim op zijn rug.  
Hij zingt:

*'Daarom is Ridder Tim een he-he-held.  
Daarom is Ridder Tim een held!'*

'Een held mét een zwemdiploma!' roept Tim.

'Zo is dat!' lacht papa.

'Goed was ik, hè?'

'Goed? Jij was geweldig! Je ging van: *JENG, JENG, JENG!*'

Papa laat Tim de hele kamer door zwemmen.

Papa's telefoon gaat.

'Ik denk dat het voor jou is,' zegt papa. Hij zet Tim op de grote stoel en geeft hem de telefoon. Daarna loopt hij de trap op, naar boven.

'Hallo, met Tim...' zegt Tim.

‘Spreek ik met *Ridder* Tim? De Ridder Tim met het zwemdiploma?’ vraagt een stem aan de andere kant.

‘Mama!’

Mama belt uit Amerika. Ze wil natuurlijk alles weten over het afzwemmen.

En Tim vertelt. Dat ze de kleren vergeten waren. Dat hij in één keer door het gat kon zwemmen. En dat hij gelukkig maar een klein beetje zenuwachtig was.

Van de tand vertelt hij nog niet. Dat bewaart hij voor als ze thuiskomt.

Als Tim klaar is met vertellen geeft hij een kusje door de telefoon. In Amerika houdt mama de telefoon tegen haar wang om het kusje op te vangen. Daarna legt Tim zijn wang tegen de telefoon en stuurt mama hem een kusje terug. En ook één voor papa.

‘Dag lieverd,’ zegt ze.

‘Tot morgen.’

‘Tot morgen, mama!’

Ze roepen allebei:



‘Eén... twee... drie!’ En ze drukken tegelijk op het rode knopje.

Tim klimt de trap op. ‘Pap, waar ben je?’

De deur van Tims kamer gaat open.

‘Ogen dicht,’ zegt papa. ‘Ik heb een verrassing.’

Tim doet het en papa leidt hem naar binnen. ‘Grote stap vooruit, nog een grote stap, nu een klein stapje, draai naar links en doe je ogen maar open!’

‘Ohhh!’

Er hangen slingers en ballonnen en boven op de toren staat een vlaggenstok, met een touwtje eraan.

In bed zit Beer al klaar, met een ballon aan zijn poot en een feestmuts op.

Papa zet Tim naast Beer en gaat bij de toren staan. Hij legt zijn hand op zijn hart en trekt een plechtig gezicht.

‘Op deze feestelijke dag... hijsen wij de vlag,’ zegt hij. Met zijn lippen speelt hij een trompetmuziekje. Onder-tussen trekt hij aan het touwtje van de vlaggenmast. En wat komt daar omhoog?

‘Mijn zwemdiploma!’

Trots wappert hij boven op de toren. Tim is er stil van.

‘Wat mooi, papa,’ fluistert hij.  
‘Zelf verdiend,’ zegt papa. ‘En nu is het  
tijd voor een feestmaal.’

‘Wat eten we?’ vraagt Tim.

Papa begint te zingen:

*‘Ridder Tim heeft diploma A, tralala.*

*En daarom maak ik extra lekkere...’*

Tim weet het: ‘... pizza!’



Fragment uit Inge Besaris, *Ridder Tim*, Lemniscaat, 2021.

Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.