





# VEER

een dag in de kou

# Veer

Veer.  
Zo heet het hier.

Je hebt er een weg.  
De weg naar Veer.

Er is een beek:  
de Veer.

Bij de brug zie je een beeld.  
Het beeld van Veer.

Er is een park.  
Het park van Veer.





Dit is de flat.  
De flat van Veer.

Daar is de school.  
De school van Veer.

Dit is de Keet.  
De Keet van Veer.

Dit is een kip.  
De kip van Veer.

Oow.  
Dit is een veer...  
van de kip van Veer.





Bob en Nel, van De Was

Moon met haar helm

Wim

De klas van Juf Zuppa

Noor draagt Vik

Jaap en Wip



Dit is Faz  
(die doet graag gek)

Nuk (met de N van Nors)

Heer Stok

Katja Lili Kopvoet van Bosland = Kat

Jok met de mees

Kaan en haar schaar

Snor en zijn fiets



## Moon (7.45 u.)

Dag zon.



Dag wolk.



Dag mees.

Dag boom.



Dag ijs.



VROAAAAAM  
Dag Moon.

Moon is snel, Moon is fel.  
Als er wat stuk is → dan bel je Moon.  
Als je hulp wil → dan roep je Moon.



VROAAAAAM

Moon zet haar helm op.  
Ze staat bij haar kar.  
Die kar heeft een naam: VUUR.

Met de V van Vlam. Van Vlug. Van Vroaaaaam.

## Stop (8.10 u.)

Het is nog stil in Veer.  
De zon is nog maar net op.



Moon is op weg naar Vik en Noor.

'Stop', zegt Snor. 'Stop!'  
Dit is Snor.  
Met zijn pen. (In zijn jas.)  
Met zijn pet. (Op zijn kop.)

Snor zegt: 'Je reed te snel, Moon!'  
'Ik? Nee hoor.'  
'Het kan glad zijn. Wat als je valt?'  
'Ik val niet', zegt Moon.  
'Zal wel', doet Snor.

Hij neemt zijn pen. 'Naam?'  
'Moon', zegt Moon.



Ze is wat boos.  
Want hier heeft ze geen tijd voor.  
Ze moet aan het werk.

Daar gaat Moon weer.  
Kijk maar, Snor, denkt Moon. (Goed hee!)  
Hup, op de weg.  
Is dit snel, Snor?



(Nee!)



## Slee (8.22 u.)

Moon zet haar kar bij de boom.  
Ze is bij het huis van Vik en Noor.

Noor, met een pet op.  
Vik, met een drup aan zijn neus.  
'Ze is te wild', zegt Vik.  
'Hij is zo suf', zegt Noor.  
Snap je?

Moon snapt het niet.  
'Wat is er dan?'  
'Ik gleeed van de berg af', zegt Noor.  
'Maar de slee ging te snel.  
Toen was er een boom. Boink.  
En nu is de slee stuk.  
Ik kan er niks aan doen.'  
Vik kijkt boos. 'Jij kan er nooit iets aan doen!'

'Ik maak de slee', zegt Moon.  
'Help jij me maar, Noor.'  
'Ik? Dat kan ik niet.'  
'O, best, dat kan jij wel.'

Moon neemt een zaag en een lat.  
Een drup lijm.  
Tik hier. Tik daar.  
Klaar.



'Oeps', doet Noor.  
Ze kijkt naar de klok.  
Al zo laat.  
'Breng jij me naar school, Moon?'

VROAAAAAAAAAAAAAAAAAMMM!

