

Gedichten uit *Was de aarde vroeger plat?*, Bette Westera en Sylvia Weve, Gottmer, 2020.

Dit fragment mag uitsluitend voor educatieve doeleinden worden gebruikt en mag niet verder worden verspreid.





Als ik heel veel toekomst had,
dan was ik heel lang groot.
Dan werd ik eerst politieman
en daarna pas piloot.
Dan zou ik eerst bassist
en later tijgertemmer zijn.
En dan nog even brandweerman,
en daarna kapitein.
En dan minister-president,
maar niet van Nederland.
En dan nog even ijsverkoper
aan een zonnig strand.
Het liefst in Suriname,
op Aruba of in Spanje.
En op het laatst misschien nog even
bondscoach van Oranje.

#15

Hoelang duurt de *toekomst*?



#18

Komt de *toekomst* naar je toe?



Vaar ik
mijn eigen toekomst in
Een zee van tijd
die voor me ligt
en waar ik in verdrinken kan?

Of ligt de toekomst achter me
en roei ik
met de riemen die ik heb
bij mijn verleden tijd vandaan?

