

Frank Adam - Bert Dombrecht
Zoeken
met een selfie

*Wonderlijke verhalen uit
de Vlaamse schilderkunst*



DE EENHOORN

'Dag mij!'

Zoenen met een selfie

Stel, je komt jezelf tegen.

*Je kijkt op straat achterom en **bam!** je botst jezelf recht in het gezicht.*

Wat doe je dan? Wat zeg je dan?

'Dag mij?'



Of je staat te dromen op een brug, kijkt opzij en *wow!*
naast je staren je eigen ogen je aan. *Hoe zou dat zijn?*
Alsof je naast je selfie staat?



Hoe is het om mij van buiten te zien zonder te voelen wat ik van binnen voel?

Zie ik aan mezelf dat ik vind dat mijn tanden scheef staan?

Merk ik hoe *kringloopwinkelachtig* ik me voel
als ik mezelf verkoop als hip en cool?

*Zie ik dat ik tril, pruttel en kook als ik als een stenen standbeeld
heel hard sta te zwijgen?*

Weet ik dat ik niet weet wie ik werkelijk ben?

Stel, je wilt jezelf beter leren kennen en trekt met jezelf op.

*Kom je over als iemand waarvan je zou zeggen: 'Hé, bij die wil ik zijn'?
Vind je jezelf sympathiek? Ben je de horoscoop die bij jou past?*



Stel, iemand praat achter je rug.

*Ben je dan zo iemand die alles gladjes aanhoort en
tussen zijn tanden zegt: 'Ja, dat vind ik eigenlijk ook.'
Of kom je op voor jezelf?
Ben je voor jezelf een vriend?*





Stel, jezelf vertelt jou een

Vreselijk Groot Geheim.

Ben je dan zo'n vriend die kan zwijgen?

Ben je voor jezelf een donkere vijver die diep in jou al je dierbaarste schatten voor altijd in een vergrendelde schatkist bewaart?

En hé,

Welk vreselijk groot geheim zou jezelf aan jou verklappen - dat je al niet kent?

Of stel, je bent een meisje, en je komt jezelf tegen met brede schouders, glimlachtanden, skateboardbenen en alles wat je verder tot zo'n knappe, stoere jongen maakt.

En stel, je neemt jezelf mee naar de film pakt je hand en fluistert in het donker:

Zo mooi en bijzonder ben jij, dat je alles mooi en bijzonder maakt. De dag, de regen, de vogels, de luchtvervuiling, de klimaatopwarming ... Zelfs het smelten van de polen wordt door jou een prachtig ijssculpturenfestival.



En stel, je wil weten:

*Wat maakt mij nu precies
zo mooi en bijzonder?*

*Wart juist dat vraag je je nu al je hele leven af.
Maar jezelf neemt jou in de armen en zegt: 'Straks. Eerst dit!'*

Jezelf streelt jou op je wang

*- hoe voelt het jezelf te voelen? -
en zoen je, lang en diep ...*



Maar stel ... juist dan gaat het licht weer aan,
jezelf is verdwenen en je zit daar weer *alleen*.

Wat doe je dan? Wat zeg je dan?

Hallo, heeft iemand mij gezien?

Weet iemand waar ik ben?

Ik zoek ... *mij*.







Fragment uit Frank Adam, *Zoenen met een selfie*. *Wonderlijke verhalen uit de Vlaamse schilderkunst*, De Eenhoorn, 2015.

Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.

Secret-Reflet
Fernand Khnopff