

Oom Mark kende

de Regels

net zo goed als ik.

Verteld aan hem.

Vertelde ze aan
zijn broertje.

Verteld aan mijn
oudere broer.

Verteld aan mij.







Will staat bij zijn dode broer Shawn. Twee gaten in zijn borst. Overal bloed op de grond.

Ik, eh... Will brengt zijn moeder naar binnen. Ze huilt. Hij zoekt het pistool van zijn broer.



Will vindt het pistool. Gaat liggen en denkt aan De Regels. Niet huilen. Niet snitchen. En altijd wraak nemen.



De volgende dag besluit hij de gast te zoeken die zeker weten zijn broer heeft vermoord. Hij heet Riggs.



Will stapt de lift in.



Gaat naar de lobby.



Loopt naar buiten, langs het bloed van zijn broer op het beton.

Na negen straten is hij bij het huis van Riggs, hij ziet Riggs, trekt het pistool en...

