

Als iemand mij nou maar  
had opgeraapt  
en in zijn zak gestopt  
en daar gelaten had,  
dat af en toe een hand mij vond,  
voelde hoe zacht ik was  
en dan weer losliet.  
Of op de vensterbank gelegd,  
op 't nachtkastje,  
in een rommeldoos.  
De keukenla!  
Ik heb nog nooit een reis gemaakt,  
ik moest zo nodig wortel schieten.  
Als iemand mij nou maar had opgeraapt,  
er was niets aan de hand geweest,  
ik was kastanjebruin geweest,  
ik had geglansd, geglansd,  
wat later was ik wat gaan rimpelen,  
en dan, nou ja, maar nu,  
nu moet ik onvrijwillig transformeren  
en niet zo'n beetje ook.  
En steeds als ik zo ongeveer  
gewend ben aan mijn nieuwe vorm,  
steeds als ik zo min of meer  
geaccepteerd heb  
dat ik ben zoals ik ben,  
dan ben ik alweer anders.  
En als het nu zo was dat ik gekozen had  
om zo te zijn, dat ik het wilde:  
steeds een ring erbij,  
zoveel soortgenoten aan mijn takken  
in hun veilig stekelhuis,  
zo anders dan ikzelf,  
maar wat weet ik het nog goed.

Ik heb het opgegeven  
te zijn zoals ik ben.  
Ik groei maar mee  
met wie ik worden zal.  
Af en toe hoor ik  
Dat iemand zegt  
Hoe mooi ik ben.  
In mijn schaduw  
gebeuren dingen  
die de moeite waard zijn.

Tjitske Jansen  
*Het moest maar eens gaan sneeuwen*  
Podium, 2003

Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.