









IN HET EERSTE MIDDELBAAR WAS ARLO IEMAND
WAAR IK BANG VAN WAS. IK HAD NOG NOOIT IEMAND
ONTMOET DIE ZO AD REM WAS ALS HI). TOEN
PREES IK ME GELUKKIG DAT WE NIET SAMEN
IN DE KLAS ZATEN.





LATER BELANDDEN WE IN DEZELFDE KLAS
EN LEERDE IK HEM ÉCHT KENNEN. HET IS ABSURD HOE VER
EEN EERSTE INDRUK KAN LIGGEN VAN DE WAARHEID.