

Monsters in 't toilet

Wat blurpt er in de afvoerpijp?
Wat borrelt, broebelt, bruist er?
Wie slurpt er al het water op?
Het akelig toiletmonster!
Er leeft geen klopgeest in de muur.
Er staan geen spoken rond mijn bed.
Ik hoor geen stemmen in mijn hoofd.
MAAR...
Er zit een monster in 't toilet!

Daar ergens diep beneden,
in het sombere riool,
verbergt zich een eng wezen,
dwaalt er rond, is op de dool.
Het komt haast nooit tevoorschijn.
Toch bestaat het, eerlijk waar.
Ik kan het niet beschrijven...
Is het kaal of heeft het haar?

Het stinkt ook ongelooflijk
naar afgrijselijke prut.
Wat morrelt er daaronder
in die waterafvoerput?
Soms lijkt het of er ogen
naar je loeren door de buis
Ik voel ze naar me kijken.
In dat gat is iets niet pluis!

Toen heel, heel lang geleden
deze woning werd gezet,
ontstond er heel wat deining.
Het toilet stond nog maar net,
of iedereen verstijfde,

want men hoorde een gegrom
en ijselijke kreten.
Alle tenen trokken krom.

Ze vulden vlug de gaten,
metsten alles ijlings dicht.
Het 'iets' daar diep beneden
zag dus nooit meer 't levenslicht.
Zo werd het ding begraven
onder lagen grijs cement.
Het ding bleef echter leven
in compleet isolement.

Dus als je toch wilt plassen
in mijn porseleinen pot,
dan zeg ik: 'Wees voorzichtig,
want je schrikt je wellicht rot
als plots dat enge wezen,
opduikt uit de ondergrond
en stiekem zit te gluren
naar je malse, roze kont!

Vlug, haast je maar daarbinnen.
Knijp maar snel je billen dicht
want tanden in je bips zijn,
zeg nu zelf, toch geen gezicht!'