



IN DE WAR

Ik weet niet meer wat onder is
en ook niet meer wat boven.
En dat een bal een bal is,
dat kan ik niet meer geloven.

Ik ben een beetje in de war,
wat is mijn buik, mijn rug?
Mijn poten lijken vleugeltjes,
dus als ik nu hard rennen ga,
vlieg ik straks door de lucht.

Ik ben een beetje in de war,
mijn hoofd en ook mijn haar.
Ik kan maar beter niets meer doen
en wachten op een schaar.