



Onderaan de boom wacht een grote mier.
Hij regelt het drukke verkeer.
De mier schudt zijn hoofd.

'Je daalt nog trager dan mijn oma, Slak. Breek toch uit jezelf.'
Slak kijkt de mier met grote ogen aan. 'Hoe bedoel je?'
'Breek daar je hoofd maar over,' lacht de mier.



Slak gaat door. Rechtdoor. Over gras, zand en rots.



Uit jezelf breken, denkt Slak. Hoe doe je dat?
En doet zoiets pijn? Slak haalt diep adem.
Hij zoekt naar een oplossing in zijn gedachten.

