

Maar het allermeeest hield ze van de verhalen  
die Oma haar vertelde, over haar eigen kindertijd  
**in het land vol kleur.**

‘Oma, vertel me over rood en hoe het proefde!’

‘**Rood**, mijn zoetje, dat was de kleur van **de zoete aardbeien.**

En ook van **de kersen** die we aan onze oren hingen.

Van de frambozen op de taart en **de tomaten** in de salade.’



‘En **geel**, Oma? Toe, vertel over geel!’

‘Geel, dat waren de **citroenen**,  
de pompelmoezen en natuurlijk ook de **frietjes!**’

‘De frietjes waren geel?’



Nine moest lachen om die gedachte.

Voor haar waren frieten grijs,  
**natuurlijk.**

