





Friedrich!
Dore!



De Adam en Eva van de
Galapagosarchipel!
Levend en wel!

Altijd een
opluchting.
Haha!

Kapitein
Hancock!



We hebben weer een
hoop spullen voor
jullie meegebracht.

En de post,
natuurlijk!



Schitterend, kapitein.
Kom mee, lunch met ons!

Dank je!
Maar wat
denken jullie van
een bezoekje aan
de Velero?



Er zijn enkele passagiers aan
boord die jullie erg graag
eens willen ontmoeten.

Toeristen?!

Oh,
graag!!



Ik denk dat jullie nog wel
het een en ander kunnen
losweken aan boord.

Hm.

Dus zet jullie beste
beentje maar voor.
Haha!







Het spijt me dat ik af en toe nog iets voel!

Jaja.

Ze moeten ons met rust laten.

Om je ezeltjes telkens vol te laden is Hancock anders wél goed genoeg.

Je bent een übermensch aan een infuus, Friedrich!

Die verrader van een Hancock! Ze bekeken ons als halve wilden. Als circusapen!

Terwijl die idioten zélf niet meer zijn dan de stap tussen aap en übermensch!

Hypocriet!

WAT IS DIT?!

Wat?

Karl stuurt krantenknipsels uit Duitsland.

Over... over ons!

'De Adam en Eva van Floreana.'

'Rijke Duitse arts vlucht naar onbewoond eiland met zijn maitresse om als moderne Robinson Crusoe een nieuw leven te beginnen...'

Friedrich, alsjeblieft! Kan je even stoppen over Nietzsche!?

En alsof dat nog niet genoeg is, voer jij daar nog een hele scène op!

Waar was dat nu weer voor nodig?!

Je maakt niet alleen jezelf maar ons hele opzet belachelijk.

'Dr. Ritter is ziekelijk geobsedeerd door Nietzsche en zijn ideaalbeeld van de übermensch...'

Ze stellen me voor als een krankzinnige!

Hoe komen ze aan al die info?

Naar wie heb jij allemaal brieven zitten sturen?!!

