

Er was eens een rat.
Hij stal wat hij wilde
en als je dichtbij kwam,
beet hij in je vinger.
Op een dag ging hij
op rooftocht op een schip.



Het schip verging.
'HEBBES!' zei de rat en hij krom
op het beste stuk wrakhout
dat-ie kon vinden.

De rat spoelde aan op een strand.
Er spoelde ook een meisje aan,
met een appel in haar hand.
'HEBBES,' zei de rat, en hij stal de appel.



'Mama toe,' zei het meisje. Ze liep de zee in.
'Zou ik niet doen,' zei de rat met volle mond.
'In zee verdrink je, en dan ben je dood.'

Het meisje liep door. Het water sloeg tegen haar buik.
Het water sloeg tegen haar smalle schouders.
'Verdrink maar,' zei de rat. 'Kan mij het schelen.'
Het meisje ging kopje-onder.



De rat zuchtte diep. Toen rende hij het water in.
Hoestend en proestend trok hij het meisje aan land.

