



Dag Sinterklaas,

Hallo.

Zoals elk jaar schrijf ik u een brief.

Dat ik flink ben geweest.

En met wat ik graag wil, en zo.

Ik wil dit jaar niets.

Ik bedoel: geen cadeaus.

Rik

Ps: Is het waar dat u 874 jaar bent?

Beste Rik,

Bedankt voor je brief. Zo'n brieven krijg ik zelden.
Een jongetje dat niets wil! Maar geen probleem.
Je bent niet verplicht om iets te vragen.

En ja, het is raar maar waar.
Ik ben 874 jaar, al jaren aan een stuk.

Hartelijke groet,

Sinterklaas

Ps: Ik wil ook niets, behalve nóg een brief van jou.

Dag Sinterklaas,

Hier is nog een brief. Hij is kort.
Want we moeten naar het ziekenhuis.
Op bezoek bij mijn vake.
Vake, zo noemen wij opa.
Of hebt u liever dat ik opa zeg?
Zoals de andere kinderen.
Dan doe ik dat. Geen probleem.

Vake ligt al twee weken in het ziekenhuis.
We gaan elke dag op bezoek!

Daaaag

Rik

Ps: Hoe hebt u dat gedaan?
Ik bedoel 874 jaar worden.
Met joggen of zo?



Beste Rik,

Bedankt voor je brief. Hij was kort, maar goed.

Je kiest trouwens helemaal zelf hoe je je opa het liefste noemt. Al noem je hem 'pollewop' of 'knetterteen', dat maakt mij niet uit. Ik vind 'vake' erg mooi. En het past goed bij hem.

Lief dat je zoveel bij hem op bezoek gaat. Dat vindt hij fijn, dat weet ik toevallig.

Sinterklaas

Ps: Joggen helpt. Maar je moet ook een beetje geluk hebben.

Sinterklaas,

Kent u dan mijn vake?! Hoe dan!?

Ik bedoel waarvan!?

Rik

Ps: Hij is de beste vake van de wereld.

Elke woensdag komt hij me halen

en dan fietsen we naar de rivier.

Om te kijken naar de boten.



Beste Rik,

Natuurlijk ken ik uw vake! Ik heb hem in 1958 een fiets gebracht. Een blinkende fiets met een blauwe bel, als ik me niet vergis. Ik vergeet veel, maar niet wat ik bracht.

Bovendien heeft hij me acht jaar geleden opnieuw een brief geschreven. Daarin bedankte hij me nogmaals voor die fiets, waar hij erg blij mee was. Maar hij bedankte me vooral voor de geboorte van zijn eerste kleinzoon. Een jongetje. De naam ontsnapt me nu even. Dat gebeurt wel vaker als je 874 jaar bent.

Hartelijke groet,

Sinterklaas

Ps: Ik heb hem terug geschreven dat dat van die fiets graag gedaan was. Maar dat ik met het jongetje niets te maken had. Ik breng wel poppen, maar geen kindjes.



Sinterklaas!

Dat jongetje dat ben IK!!!

Ik weet het zeker, want alles klopt. Ik ben acht jaar!

Net geworden. Ik ben de enige jongen!

En vake was heel blij toen ik werd geboren.

Dat vertelt hij heel vaak.

Het klopt niet van die fiets. Het was namelijk
een BLAUWE fiets met een BLINKENDE bel.

Dat weet ik toevallig. Want vake heeft hem nog
en we gaan hem samen opknappen. Die fiets.

Ik krijg hem als ik groot genoeg ben.

Rik

Ps: Wanneer ben je eigenlijk groot genoeg?

