

RONDE 3

Lieve lezer, het begin van de derde ronde!

En kijk!

Nummer zes **SPRINT WEG.**

Het spel zit op de wagen.

Zo zeggen ze dat in de koers!

De boel **ONTPLOFT.**

Nummer zeven, dat is Eli Patat!

**HIJ GAAT ER VANDOOR
OVER DE STOEP?**



JA ZEG. NEE ZEG.

De rest houdt de benen stil. Dat is niet slim.

NIET SLIM!

Als er nu een gat valt, krijgen ze dat **NOOIT MEER** dicht.

Of nee, toch niet.

Bert Boter zet een tandje bij. **JAWEL, JAWEL.**

De rest volgt in zijn wiel.

Zo, ze rijden er terug naartoe.



Oké. Alles zit weer bij elkaar.
De renners komen om beurt aan kop.
Om beurt met hun neus in de wind.



Het is tijd voor een hap en een slok.
Dat moet ook in de koers.
Eten en drinken.
Anders word je slap en dan donder je
van je fiets.

Zo, we gaan terug het bos in.
Een goede plek **VOOR EEN AANVAL!**
Wie durft er nog?
Eddy Pronto misschien? Of rekt die op zijn sprint?

Jammer, er gebeurt niks. Wat een saaie boel.
Kom op, renners, maak er een koers van.
Doe iets of...



VAL. VAL in de groep!

We zien een val in de groep!
Jandorie! Wat een puinhoop.
Vier fietsen in het gras en één in de struik.

JA ZEG. NEE ZEG.

We krijgen een **HERHALING** - wat ging er mis?
Daar, een put in de weg.
Daardoor tikt Suza Kops tegen
het wiel van Eddy Pronto.
Die gilt en rijdt de graskant in.
Van Trap remt veel te hard.
Eli Patat rukt aan zijn stuur: *'Heee!'*
Hij duikt de sloot in.
Oef, nummer één gaat over de kop.

Lieve lezer,
Wat een nare toestand. **WAT EEN GEDOE.**
Hoe groot is de schade?
Daar: een kras op de knie van Bert Boter.
Eli heeft een natte broek.
En oei! Bloed op de bil van Suza.





Ook nog:
een broek met een scheur.
Hebben de renners
al hun vingers nog?
En hun oren?

In de koers val je. Dat hoort erbij.

Je valt traag.

Je valt nat.

Je valt met pijn.

Je valt zonder erg.

Je valt met bloed aan je vinger.

Je valt met modder op je bil.

En als je valt, sta je weer op.



Maar goed, de groep trekt zich weer op gang.





Alleen Eli... Hij doet zijn jasje uit.
Zie nu. Hij maakt er een zeil van.
Hee. Je fiets is geen boot, jongen.
Het is hier koers. Doe niet zo gek.
Haha.

ALLES OVER DE KOERS

2

Als een renner!



WAT JE ZEGT OVER DE KOERS BEN JE ZELF

2

De kopman: je bent een goede renner.
Je maakt veel kans om te winnen.

Of ben je kopman omdat je **in de boter** trapt?
Je benen voelen sterk, je rijdt lekker.

Of ben je de **pannenkoek van de dag**?
Je benen zijn zwaar. Je puft en blaast. Het lukt niet.

Het helpt als je in het wiel kruipt van je **ploegmaat**, van je **helper**.

Op de klim wordt het erger. **Je hebt het zuur in de benen.**
Het doet pijn van je bil tot in je teen.

Je geeft een sein aan je ploegmaat. **Ga jij maar.**
Ik ben niet goed vandaag.

Je ploegmaat knalt weg. Hij de-ma-reert. Hij heeft een superdag.
Wow. **Hij wint met de vingers in de neus.** Een makkie.

