

In je hoofd

In je hoofd
kun je alles.
Fietsen naar de maan,
op de wolken staan.
Strelen met je handen los,
lopen door een donker bos.
Vechten als een tijger,
dansen met een elf.
Afscheid nemen zonder tranen,
alles gaat vanzelf.

Theo Olthuis
In je hoofd kun je alles
Holland, 2007

Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.