

In welk toneelstuk sta jij morgen op

Je weet waarin je speelt  
als je het gordijn opent  
en naar de lucht kijkt.

Drijven er honderd wolken  
en vliegt er een vleermuis  
rond de oude boom,

sluip dan over het podium  
en kijk niet wie er kijkt.

Hangt de maan boven de straat,  
vliegen ganzen in een groep,  
stampst iemand op het dak,

gil dan als een sirene  
je moeder uit bed.

Juicht de hele stad  
en vragen je ouders om meer,  
sluit dan het gordijn met een buiging.

Kasper Peters