

# Is morsen ook kunst?

Een schilderij maken: moet dat altijd met verf en kwast? En moet je altijd 'iets' schilderen of kun je ook gewoon verven, zonder dat het iets voorstelt? En wat als je verf morst op de grond? Is dat dan een vlek of ook een soort schilderij? Allemaal vragen waar **Jackson Pollock** mee bezig was. De Amerikaan is bekend om zijn actionpainting. Vanaf 1947 maakte hij geen schilderijen meer op een ezel, hij legde zijn doek gewoon op de grond. Meestal maakte hij een gat aan de onderkant van zijn verfblik. Zo liet hij de verf eruit stromen. In dikke slierten drupte dat op zijn doek.

*'Op de vloer voel ik me meer op mijn gemak. Ik word een deel van het schilderij, omdat ik eromheen kan lopen', zei hij.*

Zoek maar eens op YouTube een filmpje van Jackson Pollock in actie. Het lijkt wel alsof hij rond zijn doek danst in een soort trance. De energie van dat moment wilde hij vangen in een schilderij. Zo, nu heb je meteen een excuus, als je verf morst op de grond. 'Mama, niet poetsen! Dat is geen vlek, maar kunst.'



