

## Koninklijk geheim

Als de koning slapen gaat,  
dan komt er een lakei.  
Die helpt hem in zijn  
nachtgewaad, een nachtgewaad  
van zij.  
Die pakt een gouden knaapje voor  
de koninklijke jas.  
Die doet het zijden ondergoed  
voorzichtig in de was.

De koning kamt zijn grijze baard,  
de koning poets zijn tanden.  
De koning wast zijn oren  
en zijn voeten en zijn handen. Dan  
stapt de koning geeuwend in zijn  
zilveren ledikant.  
Het grote licht gaan uit, maar kijk:  
het kleine lampje brandt.

De kleine lamp blijft branden, elke  
avond, elke nacht.  
Want koningen zijn bang in donker.  
Wie had dát gedacht!

'Dat lampje mag pas uit  
als het weer licht is,' zegt hij zacht,  
'want ik ben bang in donker.'

Bang? De koning?  
Nooit gedacht.

Bette Westera