

Oer-opa

De opa van de opa
van de opa van de opa
van de opa van de opa
van mijn opa had een knots.

Hij maakte zelf zijn bijlen.
Hij schoot met stenen pijlen
en kraste met een steentje
vreemde tekens in een rots.

Hij was een echte jager.
Hij ging nooit naar de slager,
maar holde door de bossen
en daar schoot hij dan een beest.

Hij zocht met oma samen
naar bessen en naar bramen.
Als hij dat nooit gedaan had,
dan was ik er niet geweest.