

Milja Praagman



LEOPOLD

Geen grenzen, enkel horizon – alleen vrijheid.

– naar Amelia Earhart

Andere boeken van Milja Praagman:

Nog 100 nachtjes slapen – Prentenboek van het Jaar 2013

Ik doe het lekker toch!

Pas op!

Mama, wat is dat?

Oei! een vlek

Ontbillenbijt

Moet je zien!

Kom erbij – Prentenboek van de Kinderboekenweek 2018

Bij jou

Magneetje

Het eigenwijze ei

Ik kleur van jou

www.miljapraagman.nl

**stimulerings
fonds
creatieve
industrie**

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie.

Eerste druk 2024

Copyright © Milja Praagman 2024

All rights reserved

Vormgeving Nanja Toebak

Uitgeverij Leopold, Amsterdam | www.leopold.nl | www.kinderboeken.nl

NUR 273 | ISBN 978 90 258 8702 5



Dit boek is gedrukt op papier met het FSC®-keurmerk.

Zo blijven waardevolle bossen behouden.

Fragment uit Milja Praagman, OOZ, Leopold, 2023.

Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.





O O Z

Papa deed zijn ogen open, keek naar
de grote poort en zei: 'Mereltj lief,
vandaag gaan wij naar de Ooz.
Wij gaan samen mensen kijken.'



ZOO



Ik spreidde mijn vleugels en dook papa achterna. 'Zijn er veel mensen in de Ooz?' 'Heel veel,' zei papa. 'Zie je die lange sliert daar? Dat zijn allemaal mensen.' 'Mogen ze zomaar in en uit de Ooz lopen?' 'Ja hoor, mensen zijn vrije vogels, net als wij.'





'Ze hebben wel heel rare veren,' zei ik.
'Mensen hebben een pak van stof. Dat pak zit
los. Ze kunnen elke dag iets anders aantrekken.'