

OPGEPAST! GEVAAR VOOR RIJMPLEKKEN

Mijn zus houdt niet van poëzie. Ze heeft de zaken graag onverbloemd. Zeg wat je te zeggen hebt en niet met een omweg. Dat is omdat ze weinig tijd heeft. Ze moet de hele tijd studeren. Zo zegt ze dat tenminste. Maar ik hoor haar giechelen en proesten. Ofwel vindt ze iets bijleren supergrappig ofwel studeert ze toch niet de hele tijd. Ze kan computers programmeren. Wat dat betekent, weet ik niet, maar ik weet wel dat mama en papa het niet kunnen. Ze wil later veel geld verdienen door computers te maken die nog sneller en nog slimmer zijn. Waarschijnlijk computers die mopjes kunnen vertellen, zodat ze kan giechelen en gibberen. Ik denk dat ze al beelden heeft gezien op haar scherm die ze niet wou zien. Want zij is enorm bang dat ik foute beelden zou zien. En wat je hebt gezien, kan je niet onzien. Je kan het niet zomaar

wissen. Daarom waarschuwt ze me de hele tijd. 'Niet zomaar alle berichten openen, sommige zijn van slechte mensen. Niet alles geloven wat vreemden schrijven.' Ze wordt er echt kwaad bij, zodat ik weet dat zij al zo iets heeft meegemaakt. Slechte mensen die vanuit hun veilige huisje een kind bang maken. Of zich slecht laten voelen. Dat wil mijn zus dus niet. Ze wordt boos. Dan pakt ze me vast en geeft ze me kusjes, om duidelijk te maken dat ze niet op mij boos is, maar op die slechte mensen. Sorry, zus, ik weet dat je het niet leuk vindt, maar ik heb er toch een gedicht over geschreven.

- 79 -

EXTRA PASOPJE

Mijn zus is niet meer bang van het internet. Van de computer. Zij weet nu hoe ze slechte mensen weghoudt van haar scherm. En zelfs als er toch nog eentje tot bij haar raakt, heeft ze een innerlijke vuurmuur gebouwd. Zo noemt ze dat. Een vuurmuur die de opmerkingen of afbeeldingen van die slechte mensen kapotschiet. Zijzelf zit veilig achter haar vuurmuur. Maar van één ding is ze nog altijd wel bang. Spinnen. Die raken makkelijk voorbij haar vuurmuur. Dan gilt ze het hele huis bijeen. Ik heb al vaak wat keukenpapier genomen om een spinnetje buiten te zetten. Dat is zo leuk, dan voel ik mij even de grote zus. Dan pak ik haar vast en geef haar een kus en dan zeg ik: 'Wees niet bang, ik ben bij je.'

CHAT GEVAAR!

**'Pas op voor het internet!
Kleef iets voor de camera!
Let op wat je erop zet!
Denk alsjeblief twee keer na.**

**Pas op voor valse venten!
Ze doen zich voor als heren!
Ze vragen dan om centen!
Of foto's zonder kleren.**

**Pas op voor zoekmachines!
Ze bekijken je gedrag!
Dan volgen er lawines
van reclame elke dag!**

**Ik pasop bij het spelen
Ik chat niet met iedereen.
Pasoppen gaat vervelen
dan game ik liever alleen.**





BOODSCHAP VOOR MIJN ZUS DIE ZIJ NIET MAG LEZEN

Mama en papa zeggen dat jouw hoofd nog eens rechthoekig gaat worden zoals een scherm. Dat zou ik enorm jammer vinden, want ik vind jou enorm mooi. En hoe zou je gezicht er dan uitzien? Camera's als ogen, een computermuis als neus en toetsen als tanden met spatiebalken als lippen? Dat zou ik echt heel jammer vinden, lieve zus. Want de kleur van jouw ogen is mijn lievelingskleur. Ik heb er zelfs geen naam voor. En je neus vind jij zelf te groot, maar dat is echt niet waar. Hij is perfect. Net als je mond en dat putje in je kin, waar jij soms op zit te vloeken. Ik hoor je in de badkamer wel bezig over wat je allemaal graag anders had gehad. Maar ik die op jou moet kijken, zou willen dat je voor altijd zo blijft. De mooiste zus van de wereld.



Het aantal minuten dat ik toegang krijg tot een computer is beperkt.

En dan wil mijn zus ook nog eens beperken wat ik op die computer doe.

Ze wandelt de hele tijd voorbij om te zien wat er op het scherm staat.

Lieve zus, mag ik gewoon een halfuurtje lang zoveel mogelijk diamanten proberen te pakken? Mag ik gewoon een halfuurtje lang aan mijn beste vriend vragen wat zijn lievelingskleur van de regenboog is? Ik zeg:

één woord. Hier komt het: vertrouwen.

Zoals ik erop vertrouw dat jij mij blijft waarschuwen, moet jij mij vertrouwen dat ik luister naar jouw waarschuwingen.

GEVAARLIJK IDEETJE

MIJN ZUS ZAL LATER EEN COMPUTER UITVINDEN DIE KAN ONTDEKKEN OF IEMAND GOED IS OF SLECHT. VAN ZODRA JE SLECHTE BEDOELINGEN HEBT, ONTPLOFT DIE COMPUTER IN JE GEZICHT. SAMEN MET ONUITWISBARE VERF IN DE KLEUR VAN MIJN ZUS HAAR OGEN. WANNEER DIE PERSOON DIE STIEKEM VANACHTER ZIJN COMPUTER SLECHT WOU ZIJN, DE VOLGENDE DAG NAAR DE BAKKER MOET, ZIET IEDEREEN DIE KLEUR. EN DAN WEET IEDEREEN DAT DIE PERSOON SLECHTE BEDOELINGEN HAD. HIJ KAN DAN SAMEN MET ZIJN EXCUSES EN HEEL VEEL GELD IETS KOPEN BIJ MIJN ZUS OM DIE VERF ERAF TE KRIJGEN.