

1 Zo mooi groen

'O, o, wat ben ik toch mooi groen,
ik kan er echt niets aan doen.
Zo mooi groen als ik ben,
zo mooi is niemand die ik ken.'

Diederik Kever loopt door de tuin van tante Torrie.
Hij zingt al dagenlang hetzelfde liedje.
De andere tuinbewoners worden er gek van.
Tante Torrie zit verstopt in de stam van de dode
dennenboom. Buzz Hommel vlucht een dahlia in en
Vivi Lieveheersbeestje slaakt een diepe zucht.
Zelfs Hop maakt geen muziek meer.
Hij komt toch niet boven dat lied uit.
'Zo mooi groen!' zingt Diederik weer.
Fiedeltje Vlieg komt net voorbij gevlogen.
Ze fladdert voor Diederik heen en weer.



'Waarom zing je dat toch steeds?' vraagt ze.

'Kijk eens naar Buzz.

Die is zwart met geel.

Dat is toch ook mooi?'

'Ach, vlieg toch op,' zegt Diederik.

'Buzz is best mooi voor een hommelt. Maar stel je eens voor dat hij net zo glanzend groen zou zijn als ik.

Dan zou hij toch veel mooier zijn? Of jijzelf, Fiedeltje, jij bent maar saai blauw!'

'Opschepper,' zegt Fiedeltje nijdig.

Ze vliegt weg en roept: 'Tante Torrie!'

Tante Torrie steekt haar kop uit het hout.

'Is Diederik al stil?' vraagt ze.

'Nee, hij gaat maar door,' zegt Fiedeltje.

'Dan moeten we er iets op verzinnen,' zegt tante Torrie. 'Roep jij de anderen?'



Even later zitten de dieren bij elkaar.

'Diederik moet een lesje leren,' zegt tante Torrie.

'Dat vind ik ook!' zegt Fiedeltje.

'Ik...'

Fiedeltje maakt haar zin niet af,
want daar komt de spin net aan.

Ze houdt zich stil.

Zo bang is ze voor hem.

'Oeps, ik ben te laat!' roept Salim Spin. 'Mijn web was stuk en dat moest ik eerst repareren. Maar ik hoorde jullie praten en vroeg me af...' Hij kijkt met zijn acht ogen de kring rond. 'Kennen we misschien nóg iemand die groen is? Dan ziet Diederik dat hij niet de enige is. En dan houdt hij vast op met dat stomme liedje.'

'Eh... ik!' zegt Hop.

'Ik ben groen!'

De sprinkhaan springt over de graspol heen waar hij achter verstopt stond.

'Jij bent onze redding!' roept tante Torrie.

Hop glimt van trots, want hij krijgt niet vaak een compliment.

'Zo mooi groen,' klinkt het steeds dichterbij.



'Daar is hij!' roept Fiedeltje.
Diederik kijkt hen aan.
'Is er hier een feest zonder mij?'
'Nee hoor,' zegt tante Torrie.
'Kijk dan!' zegt Fiedeltje.
'Waarnaar?' vraagt Diederik.



Tante Torrie geeft Hop een duwtje in zijn rug.
De sprinkhaan struikelt naar voren. 'Hoi Diederik.'
'Hij is ook groen!' zegt tante Torrie.
'Je bent dus niet de enige, als je dat soms dacht,'
zegt Salim Spin.

Diederik kijkt naar Hop.
'Groen? Hij?
Nee hoor, ik ben veel groener.'
En hij zingt weer:

'O, o, wat ben ik toch mooi groen,
ik kan er echt niets aan doen.
Zo mooi groen als ik ben,
zo mooi is niemand die ik ken.'



Fiedeltje vliegt de tuin uit. Dan hoort ze dat stomme liedje van Diederik tenminste even niet. Iets verderop staat een houten bankje aan het water. Er hangt een briefje aan de leuning:

Pas op! Nat!

Maar Fiedeltje kan niet lezen.

Ze landt op het bankje, maar...

...het plakt!

'Help, wat is dit?' roept ze.

'Ik zit vast!'

Met moeite trekt ze één pootje los. Maar dan verliest ze haar evenwicht. Nu zit ze vast met haar vleugels!

'Help!' blijft Fiedeltje roepen. 'Help!'

Maar niemand hoort de piepkleine vlieg.

Fiedeltje geeft nog één harde ruk aan haar vleugels.

En het lukt!

Ze is los.

Gauw vliegt Fiedeltje de lucht in.

Weg hier!





Het vliegen gaat zwaar, want haar vleugels plakken.
Maar Fiedeltje zet door. Daar is eindelijk de tuin van
tante Torrie.

Fiedeltje is zo moe.

Ze loopt het laatste stuk naar huis.

Jozef Slak staat naast Diederik op het pad.

'Niemand is zo mooi groen als ik,' zegt Diederik.

'Goh,' zegt Jozef.

'Mag ik er even langs, jongens?' vraagt Fiedeltje.

'Ik wil naar huis!'

Diederik draait zich om.

Zijn ogen worden groot.

'Jij..!' Hij hapt naar adem.

'Jij bent... GROEN!'

Hij heeft gelijk. Fiedeltje zit onder de verf,
knalgroene verf.

Diederik ziet groen van jaloezie. Zo snel
als hij kan, maakt hij zich uit de voeten.

'Goh,' zegt Jozef Slak nog maar eens.

En Fiedeltje?

Die gaat in bad.



Wat betekent het als iemand zich uit de voeten maakt?

Waarom maakt Diederik zich uit de voeten?