

DE GROTE ZON



Het wordt een lange reis



een lange reis



Het heeft hier
flink gestormd
van nacht
maar het
klaart al op



Je hoort de vogels weer



Je ruikt de regen nog.

Misschien een andere keer



een andere keer
want we moeten
verder



Hoe dan ook



tot het
niet meer lukt
tot het
niet meer gaat
zien we
dan wel weer



Alles op een rij



Ik blijf bij jou
tot aan het
eind.

Zolang
deze auto
rijdt



Ik ben
een
twijfelaar



maar jij nog meer, dus dat zijn er twee



Ik ben niet meer heel erg sterk misschien
maar ik maak je aan het lachen dus daar
moet het dan maar mee.



Het wordt een
lange reis



de langste
reis

voorbij de laatste
flats



over
het kanaal



Niemand op
de weg



Ik zet hem in zijn vijf, dat maakt
niet zo'n kabaal





Alles is oké.



De horizon en
Het vlakke land



Ik rij en
jij leest mijn hand



Ik ben een
waterman
dus deze week
zit alles mee.



We luisteren naar Adamo en
praten over alcohol



en de foto's die je maakt van
de grote dag



de grote zon

Stoppen bij een tankstation waar de mensen
doen alsof het nooit zo is geweest



Ik zie
ik zie
wat jij niet ziet



't Is oranje rood



en komt ons tegemoet



en alles is nu goed