

Dag schatje!
Je ziet er goed uit!



Dag
mama.

Ga zitten.
't Is bijna
klaar.



Je hebt geen
kerstboom
gezet dit
jaar?

Nee.

Waarom niet?

Goh.



Te veel
gedoe.

Die slinger
op tafel is
ook feestelijk,
toch?



Ok.
Hopelijk
heb je
grote
honger.

3,
2,
1...

Tadaa!





Mama!
Echt waar?!



En jij die zo
graag kookt.



Ik dacht:
het is
eens iets
anders.

Knakworstjes...
meen je dat?



Een kerstsculptuur
van knakworstjes.
Geef eens je bord.





Nee. Ik zal eerlijk zijn: ik had gisteren al gekookt. Een stoofpotje.



Echt lekker...



En het zou vandaag nog lekkerder geweest zijn, maar...



Ik heb het laten aanbranden.



Typisch...



Typisch?

Typisch?



Je bent er gewoon
niet met je hoofd bij,
mama. De laatste tijd...



Gaat het goed met je?

Waarom vraag je dat altijd?

Ik wil weten hoe het met je gaat, dat is alles.

Het klinkt zo geforceerd.

Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen.
Wat wil je dat ik doe?

Doe gewoon.

Ok, ik zal gewoon doen.
Gewoon gewoon.

Je luistert niet, mama, dat is het. Je stelt me vragen maar ik voel dat je niet luistert. Je praat alles vol. Dat doe je iedere keer wanneer ik er ben. Wat is er met je?

Je verwijt het me, niet?
Dat ik ben weggegaan...

Is het je schuldgevoel?
Wel, je hoeft je niet schuldig te voelen. Stop ermee. Het is gênant.

