



Boot (08.15 u.)

Noor loopt met de wind mee.
'Wat ga je snel, Noor', zegt Vik.
Door het park en zo naar de Veer.

Daar zijn Ben, Taar en Tim.
Dit is hun boot.
Het is een boot met een zeil.
Tim pakt een pen.
Hij schrijft: Liefs uit Veer.

'Kijk wat de wind kan, Noor.'
'Is dit wel slim?' vraagt Ben.
'Wie weet', zegt Taar.
Hij geeft de boot een zet.
Zo.



De wind blaast al in het zeil.
De boot vaart op de Veer.
Het gaat snel.



Tot bij het huis van Kees en Wip al.
Tot bij het bos.
Tot bij het bord van Veer.
Tot aan de zee?

Dag boot.

Dag boot.

Dag.

Daaag.



In de boom (08.35 u.)

'Wat wil je nu doen?'

'Weet ik nog niet', zegt Noor.

'Wil je een kroon voor in de klas?' → 'Wat heb ik daar aan?'

'Wil je een taart van Smik en Smak?' → 'Saai!'

'Wil je een boek?' → 'Ik ben al in een boek.'



Noor fronst.
Er is iets en ze kan er niks aan doen.
Ze wil dit en dat.
Ze wil iets wat wild en lief is!
Ze wil pret en ook iets wat gek is.
'...Vik, mag ik een aap zijn?'

'Wat?', roept Vik nog.
Te laat, Noor zit al in de boom.
Ze klimt van tak naar tak.
'Pas toch op!' roept Vik.
'Je bent nog maar tien.'
'Nee, nee. Ik ben al tien!', roept Noor.



Top (08.45 u.)

Noor steekt haar duim op.
Ze is in de top van de boom.
Zo hoog als maar kan.
Op haar knie zit een veeg groen.
Dat is al.

'Kom nu', roept Vik.
'Je bent geen aap, straks val je nog.'

'Ja, ja', zegt Noor.
Maar ze denkt: nee, nee.
Het is hier zo mooi, zo hoog.
Ze voelt de wind in de boom.
Hij gaat heen en weer.

Noor kijkt zo ver ze kan.
Van de beek tot aan het bos.
Van het park tot bij de flat.





Wat is dat?

Aan de rand van wat ze ziet.

Ver weg.

Een wolk. Een wolk die dik en zwart is.

Oooow, denkt Noor. Vlug!

Ze geeft de beuk een zoen.

'Daaaaaaabaaaaabaaaaabaaaaab.''