

W  
ie niet sterk is moet spin zijn

Hallo, hier is Anansi  
Ik ben een slimme held  
Ik zeg jou toffe tori's  
al duizend keer verteld

De oma van mijn oma  
nam ze uit Ghana mee  
Bruut ontvoerd per slavenschip  
uit Afrika overzee

In het nieuwe vaderland  
konden ze overleven  
Ik heb ze bij de manjaboom  
aan me matties doorgegeven

Listig leer ik je een les  
geweven van verzinzels  
waarin ik steeds verstrikt raak  
in zelfgesponnen spinsels

De tori's zeg ik eeuwig door  
ook als er tegenslag zal zijn  
Ik ben onoverspinnelijk  
Noyti, nee nooit, krijgen ze mij klein.

*Annetarie van den Brink*

Gedicht van Annetarie van den Brink  
uit Dichter. Fabeldieren, Plint, 2024.  
Dit fragment mag enkel gebruikt worden  
voor educatieve doeleinden en niet verder  
worden verspreid.