

Fragment uit Anne Huits, De fiets, Publishing Services Suriname, 2013.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.

de fiets

tekst: anne huits
illustraties: jurmen kadosoe
vormgeving: mirella klas

paramaribo 2013
publishing services suriname





hen-na kan niet fiet-sen, nog niet.
maar dat leert ze nu, op het erf.
ze gaat heen en weer.
van de boom naar het hek
en van het hek naar de boom.



moe-der helpt hen-na
ze zegt stap maar op,
niet bang zijn, ik hou je vast
die hen-na,
ze kan het al een beet-je.





maar nu laat moeder los
en daar gaat hen-na,
naar links, naar rechts,
naar links, naar rechts.







hen-na stapt op,
en ja hoor, daar gaat ze,
ze fietst van het hek naar de boom,
en van de boom naar het hek.
hen-na juicht,
ik kan het, ik kan het!
ap-plaus voor hen-na!