

Thuisonderwijs

We maken een puzzel
van tweeduizend stukjes
en leren nieuwe woorden.

Virus is een vijand
verstopt in het kuchje
van de buren. Ik zie niet
wat jij ook niet ziet.

Quarantaine is het indelen
van een ruimte in hokken.
Blijf zitten waar je zit
en verroer je niet.

Lockdown is een hangslot
bewaakt door regeringen
die aan de cijfers draaien
op onze levensweg.

Corona trekt niet voor
gaat van mens tot mens
brengt de koning een kapje
in ruil voor de kroon.