

Op wie ben ik?

Mama is op papa, papa ook op haar.

Mijn oma was op opa.

Mijn tantes zijn op elkaar.

Mijn broer is op een jongen uit zijn klas.

(In zijn dagboek stond ook op wie:

op Bas.)

Meester Mark is, zo denken wij, op juf Marij.

Eva was gister op Nick, vandaag op Mo, morgen op Rick.

Meltem is op Joeri, Jelle, Jelmer tegelijk.

Juul was op Faat, maar nu op Loek.

En ik?

Ik ben op zoek.

Gedicht van Pim Lammers uit *Dichter. De liefde*, Plint, 2021.

Dit gedicht mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.