

Fragment uit Geert De Kockere & Klaas Verplancke, *Allemaal praatjes!*, De Eenhoorn, 2012.

Pinguïn *en* IJsbeer



Dit fragment mag uitsluitend gebruikt worden voor educatieve doeleinden en mag niet verder worden verspreid.

Op een zeldzame dag kwamen Pinguïn en IJsbeer elkaar tegen. Ze gingen naast elkaar op een ijsheuvel zitten en keuvelden wat. Over de schoonheid van de kleuren. ‘Welke kleur vind jij het mooist?’ vroeg IJsbeer. ‘Zwart!’ zei Pinguïn beslist. ‘En jij?’ ‘Ik vind wit het mooist,’ zei IJsbeer. ‘Zwart is te zwart.’ ‘Ja,’ zei Pinguïn, ‘maar wit is zo wit. Zo weinig zwart.’ ‘Jaja,’ zei IJsbeer, ‘maar zwart is zo somber. Zo weinig wit.’ ‘Nou,’ zei Pinguïn, ‘dat valt wel mee, hoor. Zwart kan best gezellig zijn. Of vind je mij niet gezellig soms?’ ‘Jawel,’ zei IJsbeer, ‘maar zwart vind ik toch nogal somber. Nee, ik heb liever wit.’ ‘Maar in wit zit zo weinig kleur,’ zei Pinguïn. ‘Wit is zo niets. Zo niemendal.’ ‘O,’ zei IJsbeer. ‘Dat valt wel mee, hoor. Wit kan best heel mooi zijn. Of vind je mij niet mooi soms?’ ‘Jawel,’ zei Pinguïn gauw, ‘maar toch vind ik wit nogal weinig. Ik hou echt meer van zwart.’ Het bleef een poosje stil op de ijsheuvel. Pinguïn en IJsbeer keken naar al het wit en al het zwart om hen heen.

“**Welke
kleur vind
jij het
mooist?**”

Pinguïn keek naar de natte neus van IJsbeer die er zo gezellig zwart uitzag. En IJsbeer keek naar de spierwitte keel van Pinguïn die er zo breekbaar wit uitzag.

‘Welk zwart?’ vroeg IJsbeer ten slotte. ‘Hoe bedoel je?’ vroeg Pinguïn. ‘Van welk zwart hou je het meest?’ ‘O,’ zei Pinguïn. ‘Diep zwart. Van diep, glanzend zwart hou ik het meest. Meer dan van oppervlakkig zwart. Of dof zwart. Ja, diep glanzend zwart. Dat vind ik het allergezelligst. En jij?’ ‘Het mooist vind ik breekbaar wit. Zo wit dat je haast niet meer durft te ademen. Dat is pas mooi wit.’

Weer bleef het een poosje stil. Toen gleed er van achter een ijsheuveltje een walrus voorbij. ‘Heb je dat gezien?’ vroeg IJsbeer aan Pinguïn. ‘Ja,’ zei Pinguïn. ‘Afschuwelijk!’ ‘Ja,’ zei IJsbeer. ‘Was dat nu grijs of was dat bruin?’ ‘Het was niets,’ zei Pinguïn. ‘Echt niets... Wij hebben tenminste wel kleur, hé IJsbeer?’ ‘Wij wel!’ zei IJsbeer en hij legde zijn witte arm om de zwarte schouders van Pinguïn.