

Van de regen naar de zon

Weet jij wat ik heb gezien
Zoveel gezichten, zoveel plekken, zoveel verdiend
Huizen zijn verwarmd, grachten zijn verlicht
Wij kijken naar morgen, altijd wat nieuws in zicht

Van de regen naar de zon
Van de hemel tot de grond
Van de regels, naar de waarde
Voor de schepen, voor het water
Van de regen naar de zon en andersom

Zo mooi, zo fris, zo schoon
Zo ook precies het tegenovergestelde
Het land waar ik woon, vecht voor het bestaan en lief heb
Waar alles duurder wordt maar ook weer ondersteunt wordt als ik niets heb
Ons land, zo klein, en de wereld ook
Grenzen vervagen, macht overgedragen
Nederland is niet meer het centrum van de wereld
Maar de wereld heeft ons nodig, en wij haar

Het land van verbonden en afspraken
Allianties, aktes, regels, verdragen
Groot in het voorlopen, en strategie
Plek voor vrijheid, zoekers, mentaal en fysiek
Joden, Hugenoten, moslims, filosofen
Oorlogsslachtoffers die aankomen per boot
Surinamers, Anti's, Turken, Marokkanen, in dozen Polen
Het geeft ons kleur, het maakt ons groter

Wie zijn wij en waar staan we
De grote vraag maakte van handelaren wereldveroveraars
De ontdekking van de houtzaagmolen voor de scheepsvaart
Maakte ons koning te water
Voor het graan, voor de specerijen
Badhuizen vol, grachtenpanden, rederijen
We zagen zoveel, zijn zo groot
Maar als het kantelt zien we massamoord, apartheid, slavernij en de slavenhandel

Zonder donker kan het licht zichzelf niet kennen
Vandaar de onwetendheid rond 5 december
De wereld draait door, we deinen mee en houden vast
Verandering is confronterend, ik ervaar het elke dag
Mijn land, en mijn haven, zelfs de wind zocht hier voor korting op stormachtige dagen
Wij worden bepaald door waar we gaan, niet waar we waren
Hou de macht bij het volk en laat de angst varen

Van de regen naar de zon
Van de hemel tot de grond
Van de regels, naar de waarde
Voor de schepen, voor het water
Van de regen naar de zon en andersom

