

The book cover features a stylized illustration of a tree with dark, gnarled branches against a background of green and blue vertical stripes. A window with four white panes is visible in the upper right. A yellow fox is peeking out from a hole in the tree trunk. The title 'WAAROM EEN BOS GEEN RAMEN HEEFT' is written in large, white, sans-serif capital letters. The author's name 'Korneel De Rynck' and the illustrator's name 'Joris Thys' are also present.

WAAROM
EEN BOS
GEEN Tekst
Korneel
De Rynck
RAMEN
HEEFT

Illustraties
*Joris
Thys*

Van Halewyck

3.

De mier, de baviaan en de eikel

Het was een warme zomerdag. De mier zat onder een boom uit te rusten, toen er plotseling een eikel op zijn kop viel.

'Auw', kreunde de mier.

Hij keek omhoog en zag de baviaan op een tak van de boom zitten, een boek aan het lezen.

'Jij daar!' brulde de mier kwaad.

De baviaan schrok zich te pletter, waardoor het boek uit zijn handen glipte, naar beneden tuimelde en op de mier belandde.

'Aaaauw!' schreeuwde de mier het uit.

'Oei, pardon!' riep de baviaan. 'Je liet me schrikken.'

De mier was nu echt woedend. Hij verscheurde het boek, liep langs de boomstam naar boven en ging dreigend voor de baviaan staan.



'Ik liet het boek per ongeluk vallen', zei de baviaan snel. 'Ik schrok omdat...'

'Ja ja, dat zal wel', snauwde de mier. 'En waarom heb je die eikel naar mij gegooid?'

'Eikel? Ik heb helemaal geen eikel gegooid. Ik weet van niets.'

'Meneer weet van niets', zei de mier boos.

'Echt, ik heb geen eikel gegooid.'

'Er is niemand anders in de buurt, en heb je ooit een boom eikels zien gooien?'

'Nee,' zei de baviaan, 'maar misschien heeft de eikel zelf beslist om te vallen?'

'Ja, natuurlijk! Dat zal het zijn', sprak de mier venijnig. 'Een eikel kán niet denken, laat staan iets beslissen! Jij, jij bent het die...'

Precies op dat moment viel er een eikel naar beneden.

Zomaar, vanzelf.

De mier was stomverbaasd. Verbouwereerd.

'Wat...? Hoe...?' stamelde hij. 'Hoe is dit mogelijk? Dus die eikel...'

Hij ging hoofdschuddend op de tak zitten, naast de baviaan, en zweeg. Het bleef een tijdje stil.

Dan zei de mier met zachte stem: 'Sorry dat ik je boek heb verscheurd. Waarover ging het?'

De baviaan schoof wat dichterbij en fluisterde iets in het oor van de mier. Die moest zo hard lachen dat hij van de tak viel en op de grond smakte.