

hans hagen

onbreekbaar



querido



inhalen

morgen haal ik hem in  
morgen sterft hij voor de vierde keer  
ben ik dan groter  
word ik ouder  
wordt mijn grote broer mijn kleine  
mijn ogen vind ik in de spiegel  
waar zijn de zijne



samen

wat is het waard  
dat jouw ogen naar me kijken  
dat jouw lippen op mijn mond  
dat jouw handen naar me reiken  
dat we dansen wild en rond  
dat de zee aan onze voeten  
dat de regen op de ruit  
dat we proeven van het zoete  
dat we samen alles uit

wat is het waard  
dat jouw hoofd zacht op mijn schouder  
dat jouw lach op mijn gezicht  
dat we samen lief en ouder  
dat we samen in het licht  
dat we alles willen geven  
dat jouw handen in mijn schoot  
dat we samen eeuwig leven  
dat we samen eeuwig dood

wat is het waard  
dat ik je overal kan vinden  
jou niet alleen zie in mijn hoofd  
dat we samen meer  
en nooit iets minder  
dat is alles ja  
dat is alles waard





nu

een herinnering aan jou  
hoe wij vroeger samen  
verandert steeds weer  
ik pas het beeld aan  
aan het moment waarop ik terugzie  
alles wordt zachter  
alles vlakt af bij iedere terugblik  
treurnis dwarrelt als stof van me af  
iets minder pijn  
steeds minder zwart  
als ik alles gelijk zo losjes kon zien  
zou de wereld dan lichter zijn

ze zeggen leef nu  
de toekomst lacht  
vroeger  
dacht ik dat ook