

**Er was eens** een moeder.  
En er was eens een vader.  
Op een zaterdag – de zon scheen, het waaide –  
gingen ze naar De Winkel.  
Om er een kind te kopen.

‘Deze kant uit’, zei de verkoper.  
Ze liepen naar een grote hal.  
Allemaal rekken, met nummers erop, van 1 tot 23.  
In die rekken allemaal potjes,  
potjes met spul in allerlei kleuren.  
‘Wow.’

‘Dus.’ De verkoper wreef in zijn handen.  
‘Wat voor kind had u gewild?’  
‘Huh?’, deed de vader.  
De verkoper fronste.  
‘Moet het een mensenkind zijn?’  
‘Ja’, zei de moeder. ‘Liefst wel.’  
‘Dacht ik al.’  
De verkoper wees.  
‘Dan moeten we daar zijn.’





'Zo, wilt u een gewoon of ongewoon kind?'  
'Eh, van alle twee een beetje, kan dat ook?'  
'Natuurlijk', zei de verkoper. 'Met veel plezier.'  
Hij nam een buisje en klom in het rek.  
Van potje naar potje ging hij.  
Iedere keer opende hij het deksel en  
schudde wat spul in het buisje.  
De moeder keek verbaasd.  
'Wat doet u? Wat zijn dat?'  
De verkoper glimlachte.  
'Genen. Dat zijn genen, snapt u?'  
'O ja, uiteraard', zei de moeder.

De verkoper sprong naar een ander rek.  
De potjes waren er kleiner, met nog meer genen.  
In allerlei kleuren.  
'Aan wat voor haar had u gedacht?'  
'Doe maar bruin, zoals dat van mij', zei de vader.  
'En de ogen?'  
'Blauw', zei de moeder. 'Zoals de mijne.'  
'Een groot kind of liever een kleintje?'  
De vader en moeder keken elkaar aan.  
'Doe maar tussenin', zeiden ze.  
'Eet u graag koriander?', vroeg de verkoper nog.  
'Ja', zeiden ze allebei.  
'Mooi, dan regelen we dat ook.'  
De verkoper nam een potje met groen spul  
en schudde een beetje in het buisje.  
'Nog iets?' vroeg hij.



Even later liepen de vader en de moeder huppelend weer naar buiten.  
De zon scheen, het waaide.  
'Nu nog wachten', zei de moeder.  
'Maar negen maanden', zei de vader.



Ze wisten al dat het kind een jongen zou zijn.  
En dat hij Billie zou heten.  
Hij zou een van de beste kinderen ooit worden.  
In ieder geval; ze hielden nu al van hem.

**Dit boek gaat over Billie en over genen.**

**Genen zijn héél kleine deeltjes van je lichaam.**

**Je krijgt ze van je vader en je moeder.**

**Genen zorgen ervoor dat jij eruitziet zoals je eruitziet  
en dat je lichaam doet wat het moet doen.**

**(Ruiken, denken, bewegen, snoepen, lachen, groeien, voelen, ...)**